



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Nieuwsbrief 9

Garderen, 2 mei 2020

Beste (doop)leden van onze gemeente,

Met het oog op zondag

Zullen we samen even nadenken over wat gewoon en buitengewoon is. De tijd waarin we ons bevinden, worden door velen als buitengewoon ervaren. De tijd daarvoor, toen we nog samen op konden gaan naar Gods woning, vonden we veelal gewoon.

Maar is het niet zo dat hetgeen eerder gewoon voor ons leek te zijn, als buitengewoon moet worden gezien. Hebben we wel genoeg stilgestaan bij de goedheid van de Heere? Hebben we niet veel dingen als vanzelfsprekend aangenomen, zonder dat het verwondering, aanbidding en dankzegging gaf naar de Heere toe? Ds. Joh. van der Poel zei eens: “*Ontberen doet waarderen.*” Inderdaad, we hebben het zo vaak niet gewaardeerd of in ieder geval te weinig.

Laten we daar lering uit mogen trekken en het waarderen dat we, ondanks alles, toch nog uitzendingen mogen hebben van de kerkdiensten. Ja, laten we er in biddend opzien tot de Koning der kerk naarstig gebruik van maken. Hem smekend om een verbeurde (= verzondigde, niet verdiende), maar zo onmisbare zegen. Want wat zal het erg zijn als we de uitzendingen pas gaan waarderen als we er, om welke reden dan ook, van verstoken zouden zijn.

De Heere zegene Zijn heerlijk en heilrijk Woord aan de harten van velen, van de jongsten tot de oudsten toe. Zijn Naam ter eer!

De liturgie voor de diensten van D.V. zondag 3 mei ziet er als volgt uit:

Ochtenddienst (09.30 uur)

1. Psalm 119: 88
2. Psalm 116: 1,2 en 3
3. Psalm 25: 5
4. Psalm 73: 12

Schriftlezing: Johannes 21: 15-25

Collecten:

1. Psychosociale hulpverlening
2. Kerkvoogdij
3. Fonds noodlijdende gemeenten en personen

Avonddienst (19.00 uur)

1. Psalm 123: 1
2. Psalm 89: 4 en 6
3. Psalm 93: 1 en 4
4. Psalm 73: 13

Schriftlezing: Openbaring 4

Collecten

Voor het geven aan de collecten kunt u gebruikmaken van de Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. Onderaan de nieuwsbrief vindt u de bankgegevens. De collecten worden blijvend bij u aanbevolen.

Uitzending via de kerktelefoon

Ook komende zondag kunt u meeluisteren en/of meekijken naar onze kerkdiensten. Op de hoofdpagina van onze site www.hhggarderen.nl vindt u hierover uitleg.

Zondagsschool ‘De HEERE is mijn Herder’

Aanstaande zondag wordt voor de kinderen om 14.00 uur een Bijbelse vertelling via de kerktelefoon uitgezonden.

Meditaties

In de nieuwe week zal er D.V. op woensdagmiddag om 15.00 uur en op de vrijdagavond om 19.30 uur een meditatie worden uitgezonden.

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Ten slotte

Hoe kennelijk laat de Heere zien, dat Hij regeert. De pandemie is Zijn hand, die over ons is gekomen om ons gerechtigheid te leren. Opdat wij ons onder die hand diep zouden vernederen in het stof vanwege onze zonden. Duidelijk is de pandemie Gods vinger, die ons erop wijst dat Christus zal terugkomen op de wolken. We worden indringend opgeroepen ons af te vragen of we bereid zijn Hem te ontmoeten. Laten we de roepstemmen niet naast ons neerleggen. Het is Zijn goedheid dat Hij ons nog laat waarschuwen. Het is Zijn bewogenheid dat Zijn Woord nog uit mag gaan. Het is zo'n grote troost als we mogen weten dat Hij boven alle dingen staat en dat het Hem niet uit de hand loopt.

Veel ingrijpende maatregelen die de overheid heeft genomen, zijn nog altijd van kracht. Al lijkt er hier en daar wat ruimte te komen voor versoepeling. Onze gedachten gaan uit naar hen die het moeilijk hebben. Allen die geroepen worden zorg te verlenen aan alle zieken in de ziekenhuizen en thuis(zorg). Degenen die in verpleeghuizen wonen en die daar zorgtaken hebben. De gezinnen met schoolgaande kinderen, onze jongeren. Ondernemers en werknemers die geraakt worden in hun werk en inkomen. Mensen met een zwakke psychische gesteldheid. Ouderen die zich eenzaam voelen. En verder aan een ieder ander die op welke wijze dan ook door de gevolgen van het coronavirus wordt getroffen. De Heere leeft en regeert. Hij wekt ons op om met onze zorgen, vragen en moeiten bij Hem te komen en het in Zijn handen te geven, opdat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, ons hart en onze zinnen bewaren zal.

Wij bidden u en jou tot slot de troost van Psalm 91 toe.

*Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning,
Beveiligd in den duist'ren nacht,
Beschaduwde in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn Toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.*

Ontvang een meelevende groet,

namens uw kerkenraad

Ds. D. Zoet

namens uw kerkvoogdij

G. van Lagen

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761



KERKENRAAD
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN
VOOR JONGEREN

Vragen n.a.v. de morgenpreek

Jongelui, hierbij ontvangen jullie vragen voor de preek van de morgendienst.

Het helpt jullie hopelijk bij het luisteren:

1. Hoelang is de Heere Jezus nog op aarde gebleven na Zijn opstanding? Wat heeft Hij in die periode gedaan? Noem een aantal verschijningen.
2. Waarom spreekt de Heere Jezus Petrus aan met zijn oude naam? Wat is zijn oude naam? Wat betekent Petrus?
3. Kun je wat verschillen noemen tussen Judas en Petrus nadat zij beiden gezondigd hadden, de één door Christus te verraden en de ander door Hem te verloochenen?
4. Welke vraag stelt Jezus als eerste aan Petrus? Waarom juist deze vraag? Wat was het antwoord van Petrus?
5. Hoe luiden de tweede en de derde vraag? Waarom stelt Jezus deze vragen drie keer? Wat is het antwoord van Petrus als Jezus Zijn vraag voor de derde keer stelt? Wat is er anders aan dit antwoord.
6. De vraag naar de liefde wordt ook ons gesteld. Wat is jouw (uw) antwoord? Waarom is de liefde van zo'n groot belang? Kun je zonder zalig worden? Zie 1 Kor. 16: 22 en 1 Kor. 13. Hoe kom je aan deze liefde?

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hggarderen.nl
www.hggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761