



## KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Nieuwsbrief 8

Garderen, 25 april 2020

Beste (doop)leden van onze gemeente,

### Met het oog op zondag

Er zijn veel dingen die wennen, als ze maar lang genoeg duren. Zo verbleef Israël veel jaren in ballingschap. Ze waren ver van huis. Buiten Jeruzalem en verstoken van de tempeldienst. Ze hadden dat aan hun eigen onbekeerlijkheid te wijten. En dat was erg. Maar het ergste was, dat ze op den duur aan de situatie gewend raakten. In het begin verlangden ze nog terug naar Jeruzalem en de dienst des Heeren. Maar dat werd geleidelijk aan steeds minder. Velen hadden een nieuw bestaan opgebouwd. En daarin was voor de Heere geen plaats. Zij konden zichzelf helpen.

Er waren gelukkig ook anderen. Door Gods genade waren zij bedroefd. Zij verlangden naar de gemeenschap met de Heere. Naar Zijn inzettingen. Zij zeggen in Psalm 137: *Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mijn rechterhand zichzelf; Mijn tong kleve aan mijn gehemelte, zo ik aan u niet gedenke, zo ik Jeruzalem niet verheffe boven het hoogste mijner blijdschap.* Dat waren degenen die met een hartelijk heimwee waren vervuld. De Heere was het Leven van hun leven geworden. Zij verlangden er met hun hele hart naar om 's Heeren voorhof in te mogen treden. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

Op welke van beide genoemde groepen ballingen lijken wij, nu wij verstoken zijn van de kerkgang? De Heere geve u een brandend hart. Als we mogen leven uit de opgestane Levensvorst en Hij het Leven van ons leven werd, zullen we graag naar Gods Woord horen en de diensten thuis volgen. En dan zal daarbij worden ervaren dat de Heere er Zijn zegen aan wil verbinden. Want het Woord is een kracht Gods tot zaligheid. Het zal nooit ledig tot Hem wederkeren, maar doet wat Hem behaagt.

De liturgie voor de diensten ziet er als volgt uit:

#### **Ochtenddienst** (09.30 uur)

1. Psalm 92: 1
2. Psalm 60: 7
3. Psalm 8: 2, 4 en 8
4. Psalm 145: 3
5. Psalm 81: 1 en 12

*Schriftlezing:* Johannes 21: 1-14

#### **Collecten:**

1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Plaatselijk jeugdwerk

#### **Avonddienst** (19.00 uur)

1. Psalm 9: 10 en 18
2. Psalm 69: 13
3. Psalm 116: 1, 2, 3 en 4
4. Psalm 73: 13
5. Psalm 56: 5 en 6

*Schriftlezing:* Johannes 20: 1-18

### Collecten

Voor het geven aan de collecten kunt u gebruikmaken van de Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. Onderaan de nieuwsbrief vindt u de bankgegevens. De collecten worden blijvend bij u aanbevolen.

### Uitzending via de kerktelefoon

Ook komende zondag kunt u meeluisteren en/of live meekijken naar onze kerkdiensten. Op de hoofdpagina van onze site [www.hhggarderen.nl](http://www.hhggarderen.nl) vindt u hierover uitleg.

### Zondagsschool 'De HEERE is mijn Herder'

Aanstaande zondag wordt voor de kinderen om 14.00 uur een Bijbelse vertelling via de kerktelefoon uitgezonden.

SECRETARIAAT

H.J. Morren  
Dr. H.C. Bosstraat 31  
3886 KG Garderen

0342-472512  
scriba@hhggarderen.nl  
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen  
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen  
NL87 RABO 0366 345761



## KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

### Meditaties

In de nieuwe week zal er D.V. op woensdagmiddag om 15.00 uur en op de vrijdagavond om 19.30 uur een meditatie worden uitgezonden.

### Een kaart voor de bewoners van Adullam

Vanwege het coronavirus geeft de stichting Adullam de mogelijkheid voor het versturen van een digitale kaart aan de bewoners. U kunt een digitale kaart sturen via de website [www.adullamzorg.nl/geefnuwarmte](http://www.adullamzorg.nl/geefnuwarmte). Als u een digitale kaart gedownload hebt, een persoonlijke boodschap in de kaart hebt getypt en hebt vermeld voor wie de kaart bestemd is, kunt u de digitale kaart sturen naar het mailadres [geefnuwarmte@adullamzorg.nl](mailto:geefnuwarmte@adullamzorg.nl). Natuurlijk kan een digitale kaart ook naar alle cliënten, een woongroep of een locatie worden gestuurd. Hartelijk aanbevolen!

### Uitspraak van C.S. Lewis (1898 – 1963)

“Als God ons zegent, *fluistert* Hij;  
als God beproevingen zendt, *spreekt* Hij;  
en als God lijden zendt, gebruikt Hij een *megafoon*.”

### Ten slotte

Deze week las ik verschillende vergelijkingen tussen de Tweede Wereldoorlog en onze tijd. Er zijn zeker overeenkomsten. Niet alleen omdat het 75 jaar geleden is, dat we werden bevrijd.

Het was in de pinksterdagen van 1940. Toen schreven prof. J. H. Bavinck en ds. C. B. Bavinck een boekje met als titel ‘*Inkeer en uitzicht. Een woord voor deze tijd*’. Daaruit komt het volgende citaat: “Gods krachtige hand heeft met één ruk ons hele levensgebouw even onzeker gemaakt. Gods krachtige hand heeft even heel diep ingegrepen in heel het weefsel van ons bestaan. (...) We zijn herinnerd geworden aan de onbeschrijflijke broosheid van alles wat wij gebouwd hadden en we zijn teruggeworpen op Gods Woord alleen. (...) Er is maar één ding, waarvoor ik bang ben, dat is, dat we ondanks Gods Woord dezelfde blijven.” Deze stem uit het verleden, heeft ons heden veel te zeggen. Het roept ons als kerk, samen met de overheid en heel het volk, op tot bezinning. Het laat duidelijk zien dat het ware buigen voor God ook een buigen is voor Zijn Woord.

Dat Woord mag nog uitgaan. Onverhinderd. De Heere zegene het aan de harten van onze ouderen. Wat ondervinden zij meer dan eens eenzaamheid. Ook gezinnen met kinderen en jongeren merken dat er druk op hen ligt. Dat Gods Woord ook voor hen tot onderwijzing zal zijn. Ja, we bevelen een ieder met nood en smart Gode en het Woord van Zijn genade. Rijk zijn we als we met mond en hart mogen instemmen met de woorden uit Psalm 27 vers 7 (berijmd):

*Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven  
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,  
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?  
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.  
Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed:  
Hij is getrouw, de bron van alle goed;  
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;  
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’.*

Een hartelijke groet,  
namens uw kerkenraad

Ds. D. Zoet

namens uw kerkyoogdij

G. van Lagen

SECRETARIAAT



KERKENRAAD  
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN  
VOOR JONGEREN

### Beste jongere

Even een kort berichtje. Je hebt nu waarschijnlijk vakantie van school en misschien tijd om het te lezen. Even hoeft er niet zoveel. Dat is best fijn. Ik hoop dat je een fijne vakantie zult hebben. Er zit weer een schoolperiode op. De periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie zul je niet snel vergeten. Het schoolwérk hield dan wel niet op, maar het schoolgáán wel. Zo ineens. Misschien ben je er inmiddels wat aan gewend. Ik hoop dat het lukt om je werk thuis te maken.

Graag had ik jullie ontmoet bij de afsluiting van het winterseizoen. Wat kwam er een vreemd einde aan de catechisaties. Geen afsluitingsavond. Het zou een heel mooie avond zijn geworden. Geen JV-bijeenkomsten meer. Geen preekbespreking. Etc. Wat mis ik dat allemaal en vooral de ontmoeting met jullie.

Weet dat ik aan jullie denk en voor jullie bid. Want het valt ook voor jullie niet mee in deze tijd. Ik hoop ook dat jullie blijven bidden. Houd het Bijbellezen vol. Blijf betrokken op de dienst van de Heere. Laat het contact met de kerk blijven. Ik hoop dat je elke zondag trouw meekijkt/luistert. En vraag de Heere dat Hij in deze bijzondere tijd waarin je leeft, zal werken in je hart.

Tot slot wil ik nog iets met jullie delen. Als er gevaar is, bel je 112. Graag geef ik jou het Bijbels alarmnummer door: **5015**. Het is Psalm 50 vers 15: *“En roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.”* Dit nummer is altijd en overal bereikbaar!

### Een eeuwenoud gebed voor vandaag van Augustinus

Deze keer een gebed voor in tijden van epidemieën. (Print het gebed ter bespreking uit).

“Heilige en machtige Heere,

Wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter, dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput. Maar ons hart wordt zo weinig daardoor verandert.

Heere, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten, en wij erkennen dat wij gezondigd hebben.

Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze zonden. Maar als de bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben beweend. Zo Gij niet spaart, wie zal bestaan?

Maar Heere, Gij hebt U toch eenmaal geopenbaard als die God, Die de verderfengel deed terugwijken van de woningen van Uw volk.

Geef ons, Almachtige Vader, geheel onverdiend wat wij vragen en hoor naar ons geroep voor hen die lijden en sterven.

Gedenk te midden van Uw beproevingen aan Uw genade, want Gij hebt geen behagen aan de dood van een mens.

Zegen genadig de middelen die worden aangewend, om de verbreiding van de ziekte tot stilstand te brengen. Sterk hen die de getroffenenen zoeken te genezen en te troosten. Ondersteun hen die in pijn en smart verkeren. Haast U om te herstellen, die uitgeput zijn. Geef Uw hemelse vertroosting aan allen die niet meer genezen zullen.

O Heere doe het, niet om onzentwil, maar dat op deze aarde nog de lof op Uw Naam zal worden gehoord.

Wij loven U, Die de ongerechtigheid vergeeft en de krankheden geneest en het leven verlost van het verderf. Door Jezus Christus, onze Heere. Amen.”

Lees dit gebed hardop met elkaar door. Bijvoorbeeld om de beurt een gedeelte. Bespreek het volgende:

- Welke woorden vind je moeilijk? Leg de woorden aan elkaar uit. Hoe zou jij het zeggen?
- Wat herken je wel / niet van de noodkreet in het gebed?
- Waarvoor / voor wie wordt er gebeden? Noem voorbeelden of namen hierbij.
- Hoe wordt God genoemd?
- Wat wordt er van Hem gezegd?
- Wat valt je op?

#### SECRETARIAAT