



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Nieuwsbrief 7

Garderen, 18 april 2020

Beste (doop)leden van onze gemeente,

Met het oog op zondag

Komende zondag is het de zesde keer op rij dat we tegen lege banken aan moeten kijken. Ik denk niet dat ik eraan ga wennen. Want we missen ú. Het onderlinge contact. Het samen op kunnen gaan naar Gods huis. Het samen zingen. We zijn dankbaar dat we 'hét' niet hoeven missen. Ik bedoel: de bediening van de verzoening. De voortgang van de verkondiging van Gods Woord. Dat alles mag er, Gode zij dank, nog zijn. De Heere heeft het ons gelaten. Laten we beseffen, dat Hij geen onrecht zou doen als Hij ons ook daarvan deed verstoken zijn. Het allerergste zou echter zijn, als we Hemzelf missen.

Komende zondag is het de eerste zondag na Pasen. Ook dan neemt het eeuwige Woord Zijn loop. Het is niet te stuiten. Onoverwinnelijk trekt het Zijn spoor door heel deze wereld. De God van het Woord heeft beloofd: *Het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.* En daarvoor staat de Vorst van Pasen, met de kracht Zijner opstanding, Zelf garant.

Mogen we ons ook de komende zondagen op de gebeden van u gedragen weten? Dan is er toch verbinding over en weer. Laten we vooral opzien tot de Heere en Hem smeken aan Hem verbonden te worden en steeds opnieuw aan Hem verbonden te blijven. Dan zal de dienst des Heeren ons veel zeggen en doen.

Zoals David in Psalm 51 zong:

Vernieuw in mij een vasten geest, en leer

*Mij aan Uw dienst **oprecht verbonden blijven.***

De liturgie voor de diensten ziet er als volgt uit:

Ochtenddienst (09.30 uur)	Avonddienst (19.00 uur)
1. Psalm 143: 8 en 9	1. Psalm 68: 10
2. Psalm 118: 7 en 8	2. Psalm 16: 3 en 6
3. Psalm 138: 4	3. Psalm 36: 3
4. Psalm 56: 6	4. Psalm 27: 7
<i>Schriftlezing:</i> Openbaring 1: 9-20	<i>Schriftlezing:</i> Johannes 11: 1-28
Collecten:	
1. Diaconie	
2. Kerkvoogdij	
3. Onderhoud kerk	

Uitzending via de kerktelefoon

Komende zondag kunt u weer meeluisteren en/of live meekijken naar onze kerkdiensten. Op de hoofdpagina van onze site www.hhggarderen.nl vindt u hierover desgewenst uitleg.

Zondagsschool 'De HEERE is mijn Herder'

Aanstaande zondag wordt voor de kinderen om 14.00 uur een Bijbelse vertelling via de kerktelefoon uitgezonden.

Collecten

De collecten worden blijvend bij u aanbevolen. Laten we allen hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Voor het geven aan de collecten kunt u gebruikmaken van de Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. Onderaan de nieuwsbrief vindt u de bankgegevens.

Meditaties

D.V. zal in de komende week op woensdagmiddag om 15.00 uur en op de vrijdagavond om 19.30 uur een meditatie worden uitgezonden.

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Uitspraak van Matthew Henry:

“Wij moeten de berichten en gebeurtenissen van elke dag verwachten met een opgewekte en volkomen berusting in Gods voorzienigheid.”

Ten slotte

Deze week werden opnieuw veel families geconfronteerd met de dood. Wat een groot voorrecht dat de Heere ons tot hiertoe wilde sparen. We zijn niet beter dan zo veel plaatsen in Brabant en andere delen van het land. Dat te beseffen, geeft reden tot verootmoediging. Maar ook tot een uitroep in verwondering: Heere, waarom zij wel en ik niet?

In Jeremia 22 vers 29 staat: “*O land, land, land, hoor des Heeren Woord.*” Dat is een roepstem tot de inwoners van ons land en ook voor ons. Hoort des Heeren Woord, op de knieën . . . om in de weg van vernedering de Heere aan te roepen in deze tijd van grote zorgen: “*Wie weet de Heere mocht Zich wenden.*” Wat beschamen de Ninevieten ons: zij riepen tot God. Ninevé werd in die weg bewaard voor het tijdelijke oordeel. In Lukas 11 vers 32 staat: “*De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier.*” Mocht de Heere ons dat inwendig leren door Zijn Heilige Geest. Dan zal het wel zijn met het oog op de eeuwigheid die komt.

*Doch, riepen z' in d' ellenden.
Den HEER' ootmoedig aan.
Hij deed hun angsten enden,
En hen 't gevaar ontgaan;
Hij hielp hen uit den nood;
Hij bracht hen uit het duister
Der schaduw van den dood;
Hij brak hun band en kluister*

Een hartelijke groet,

namens uw kerkenraad

Ds. D. Zoet

namens uw kerkvoogdij

G. van Lagen

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

VOOR JONGEREN

Even bijpraten

Voor veel jongeren is er door het coronavirus het nodige veranderd. Misschien ook voor jou. Je hebt per dag nog wel evenveel tijd als anders, maar toch merk je dat je leven minder dan voorheen in een stroomversnelling gaat. Er zijn meer stiltes. Ook meer tijd voor stille tijd.... Verborgen tijd.... Juist als je jong bent, is het zo goed in stilte Gods Woord te lezen en te bidden. Biddend, dat de Heere je hart wil openen.

In de Bijbel lezen we van mensen, die in de stilte door God werden opgezocht. Elia ontmoet God in de stilte bij de berg Horeb.... Mozes in de woestijn bij de brandende braambos.... Johannes op het stille Patmos.... Over het laatste gaat de preek van zondagmorgen. (Een) gezegende dienst(en) toegewenst!

Kruiswoordpuzzel n.a.v. de morgenpreek



Horizontaal

3. Op welk eiland was Johannes?
6. Als wat viel Johannes neer aan Jezus' voeten?
7. Wat is de naam van de keizer?
8. Hoe heet het laatste Bijbelboek?
10. Waarmee raakte Christus Johannes aan?
11. Christus' voeten waren van ...
13. Wat hoefde Johannes niet te zijn?
15. Wat is Christus geweest?
18. Wat draagt Christus?
19. Christus is de Eerste en de ...?

Verticaal

1. Waarvan is Christus' rechterhand een teken?
2. Welke dag kwam Christus tot Johannes?
4. Johannes viel ergens neer bij Jezus. Dat was aan Zijn ...
5. Johannes ziet zeven gouden
9. Het hoeveelste Bijbelboek is Openbaring?
12. Wat was Johannes?
14. Wat hield Christus in Zijn rechterhand?
16. Waar was de Heere Jezus mee omgord?
17. Wat is Christus nu?

SECRETARIAAT