



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Nieuwsbrief 4

Garderen, 28 maart 2020

Aan alle (doop)leden van onze gemeente,

Met het oog op zondag

Een week is weer bijna ten einde. Er is veel gebeurd. Bij verschillenden onder ons zijn grote zorgen of is zelfs rouw gekomen als gevolg van het coronavirus of om andere redenen. De Heere ontferme Zich naar de rijkdom van Zijn genade. Een nieuwe week ligt voor ons. Wij weten niet wat er komen zal. Daarom is het een voorrecht om op de zesde lijdenszondag te gaan horen naar hetgeen Gods Geest ons door Gods Woord te zeggen heeft. Laten we zo luisteren, als was het onze laatste zondag. De liturgie ziet er als volgt uit:

Ochtendienst (09.30 uur)

1. Psalm 63: 1 en 2
2. Psalm 22: 1 en 3
3. Psalm 18 voorzang
4. Psalm 95: 2a en 4 b

Schriftlezing: Johannes 19: 1-18

Avonddienst (19.00 uur)

1. Psalm 69: 1
2. Psalm 2: 1 en 3
3. Psalm 89: 8
4. Psalm 52: 7

Schriftlezing: Johannes 19: 19-30

Zondag 29 maart

Aanstaande zondag zullen de beide diensten voor het eerst zonder samengekomen gemeente gehouden worden. Er zullen namelijk slechts enkele personen in de kerk aanwezig kunnen zijn. Het geeft verdriet. Toch zijn we tegelijk dankbaar dat, ondanks de verscherpte overheidsmaatregelen, de kerkdiensten voortgang kunnen vinden. Het mag ons gebed wel zijn, dat de Heere Zelf in ons midden is. Hij heeft in Matth. 18:20 beloofd: *Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.*

VOOR JONGEREN

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vinden jullie vragen voor de preekbespreking en een woordzoeker n.a.v. de morgenpreek.

Zondagsschool 'De HEERE is mijn Herder'

Omdat er voorlopig geen zondagsschool gehouden kan worden, is besloten om iedere zondagmiddag voor de kinderen een uitzending met een Bijbelse vertelling via de kerktelefoon te verzorgen. Deze uitzending begint om 14.00 uur.

Uitzending via de kerktelefoon en internet

Afgelopen zondag heeft u naast meeluisteren ook live kunnen kijken naar onze kerkdiensten. Gezien de langere tijd dat we niet naar de kerk kunnen en om het beeld beter te krijgen, hebben we het één en ander aan apparatuur aangeschaft. Daarnaast hadden we vorige week te maken met wat opstartproblemen, omdat er geen vaste internetverbinding in de kerk was. Deze week is deze verbinding weer actief gemaakt. We hopen dat het zondag beter zal gaan. Op de hoofdpagina van onze site www.hhggarderen.nl vindt u uitleg hoe u mee kunt luisteren en kijken.

Collecten

Vanaf zondag 15 maart konden de kerkdiensten nog maar door een klein gedeelte van de gemeente worden bijgewoond en vanaf zondag 29 maart helemaal niet meer. Daarom kan uw bijdrage niet meer door middel van de collecten worden opgehaald. Uw diaconie en kerkvoogdij vragen daarom of u één of meerdere keren een bijdrage per bank wilt overmaken. Vanwege de bankkosten is het beter een paar keer een grotere gift over te maken, dan heel vaak een kleine gift.

- Het bankrekeningnummer van de diaconie is **NL13 RABO 0366312367**
- Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL87 RABO 0366345761**

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13RABO 0366 312367



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Diaconale hulp

Vanwege de coronacrisis komt de economie voor een groot gedeelte tot stilstand. Dit kan gevolgen hebben voor uw baan of uw werk. Uw inkomsten kunnen sterk verminderen. Dat kan in gezinnen en andere huishoudens leiden tot financiële problemen of tot spanningen op het psychosociale vlak. Graag wil uw diaconie bekijken of er hulp geboden kan worden waar dat nodig is. Voor zzp-ers en kleine zelfstandigen biedt de overheid hulp, maar dit kan soms te lang op zich laten wachten. Ook hier wil zij kijken of zij wat voor u kan betekenen. Komt u in problemen, of stelt u hulp op prijs, schroomt u dan niet om contact op te nemen met de diaconie. Dit kunt u doen door te bellen of te mailen met de voorzitter van de diaconie, de heer M. Breen. Telefoon: 0577-405200, e-mail: m.breen@hggarderen.nl.

Naast de hulp die de diaconie u misschien kan bieden, wijzen wij u bovenal op de hulp die te verkrijgen is bij de Heere. Een ieder die Hem aan roept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot.

Meditaties

D.V. woensdagmiddag 1 april om 15.00 uur en vrijdagavond 3 april om 19.30 uur worden er meditaties uitgezonden. U kunt meeluisteren met de reguliere uitzending via de kerktelefoon of internet. Ook kunt u de meditaties, net als de te houden kerkdiensten, terugluisteren op een later moment.

Ten slotte

In de heersende pandemie zien we Gods vinger. Die vinger wijst ons indringend op onze zonden. Nederland meende alles zelf te kunnen en had God niet nodig. Ook als kerk zijn we niet altijd een voorbeeld geweest van Godsvreze. Daarom wijst Gods vinger ons allen aan. Echter, niet om ons weg te sturen. De Heere wil ons verwijzen naar Hem, Die naar deze aarde gekomen is om de toorn van God over de zonde te dragen, om de krankheden van de Zijnen op Zich te nemen en genade te verwerven. Gods vinger wijst ons op Zijn Woord. Want daarin wordt ons van deze dierbare Christus gesproken. Dit Woord mag ook zondag en de dagen erna open gaan. Dat u het zult ontvangen met een biddend hart.

Namens de kerkenraad

Ds. D. Zoet

Namens de kerkvoogdij

G. van Lagen

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hggarderen.nl
www.hggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13RABO 0366 312367



KERKENRAAD
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN
VOOR JONGEREN

Preekbespreking n.a.v. de morgenpreek

Jongelui, hierbij de vragen voor de preekbespreking thuis:

1. Tussen het vonnis en de uitvoering lag meestal enige tijd. Waarom was dat bij de Heere Jezus niet zo? Welke profeet heeft hiervan geprofeteerd? In welk hoofdstuk en vers kun je dat vinden?
2. In de preek werd het gedicht van Jacobus Revius aangehaald, dat begint met de woorden: *'T zijn de Joden niet, Heer' Jesu, die u kruisten*. Klopt dit gedicht wel? Denk jij dat jijzelf ook aan de kruisiging meegedaan hebt?
3. Wat betekent het dat Jezus gekruisigd werd op Golgotha? Wat betekent het dat Hij hing tussen twee moordenaars?
4. Het kruis maakt scheiding. Leg eens uit wat dat betekent?
5. Eén moordenaar erkent zijn schuld. Wat beloofde Christus hem? Het hoeveelste kruiswoord is dit? Wat zijn de andere kruiswoorden?
6. Stelling: 'De moordenaar werd aan het eind van zijn leven bekeerd. Dat betekent dat jij nog wel kunt wachten.' Ben je het hiermee eens of oneens. Leg je antwoord uit.
7. Waarom is het noodzakelijk dat de middelste Kruiseling het middelpunt van ons hart en leven inneemt? Welke plaats neemt Hij bij jou in?

Voor vragen van de preekbespreking waar je niet uitkomt en voor andere vragen, mag je altijd mailen (dsdzoe@kliksafe.nl).

Woordzoeker n.a.v. de morgenpreek

M	M	J	E	Z	U	S	G	J	S
O	R	A	A	D	N	O	Z	J	M
O	E	S	L	K	L	Z	I	F	I
R	T	U	P	G	R	D	S	A	D
D	R	I	O	O	A	U	N	R	D
E	A	T	H	R	T	E	I	T	E
N	H	T	A	M	I	T	D	S	N
A	D	P	N	E	V	R	E	T	S
A	E	G	E	N	A	D	E	N	N
R	M	I	D	D	E	L	A	A	R

- GENADE
- GOLGOTHA
- HART
- JEZUS
- KRUIS
- LAM
- MIDDELAAR
- MIDDEN
- MOORDENAAR
- PARADIJS
- SPOTTEN
- STERVEN
- STRAF
- ZONDAAR

Oplossing

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SECRETARIAAT