



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Nieuwsbrief 17

Garderen, 20 juni 2020

Beste (doop)leden van onze gemeente,

Ochtenddienst (09.30 uur)

1. Psalm 25: 7
2. Tien geboden des Heeren: 9
3. Psalm 3: 1 en 2
4. Psalm 123: 1
5. Psalm 89: 20

Schriftlezing: Handelingen 6 : 8-15 en 7 : 51-60

Prediking n.a.v. Hand. 7: 54-55
Thema: de mens zonder de Heilige Geest
en de mens vol van de Heilige Geest

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Zondagsschool

Avonddienst (19.00 uur)

1. Psalm 25: 8
2. Psalm 119: 3
3. Psalm 103: 7
4. Psalm 5: 1 en 2
5. Psalm 143: 10

Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30

Prediking n.a.v. Rom. 8: 26-27
De Heilige Geest als Voorbidder op de aarde
1. Waarom Hij bidt?
2. Wat Hij bidt?
3. Voor wie Hij bidt?

Collecten

Als u niet naar de kerk kunt, kunt u voor het geven aan de collecten gebruikmaken van de Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. De collecten worden hartelijk bij u aanbevolen.

- Het bankrekeningnummer van de diaconie is **NL13 RABO 0366 312 367**
- Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL87 RABO 0366 345 761**

Uitzending kerkdiensten

U kunt meeluisteren en/of live meekijken naar de kerkdiensten via onze website www.hhggarderen.nl.

Zondagsschool 'De HEERE is mijn Herder'

Aanstaande zondagmiddag verzorgt de zondagsschool opnieuw een uitzending voor alle kinderen van de gemeente. Deze begint om 14.00 uur en is te beluisteren via de kerkteléfono en www.hhggarderen.nl.

Opgeven voor de kerkdiensten

Omdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt, is het NIET meer mogelijk om u aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst in de maand juni. Over de situatie na 1 juli hopen we u binnenkort te informeren.

Kinder Bijbelmorgen

In de eerste vijf weken van de zomervakantie zijn we altijd gewend op de donderdagen de Kinder Bijbelmorgens te houden. In verband met de coronacrisis kan dit niet doorgaan op de manier waarop we dat gewend zijn. Dit jaar maken we tasjes voor de kinderen met daarin een boekje met puzzels, knutselwerkjes, kleurplaten, etc. Ook nemen we Bijbelverhalen op en zullen we het themalied opnemen. Nu willen we graag weten hoeveel tasjes we moeten maken om de materialen te bestellen. Daarom heeft iedereen tot uiterlijk 26 juni de tijd om de kinderen op te geven. Dat kan via e-mail jannemo@live.nl of telefoon/app 0630515855. Graag daarbij doorgeven voor hoeveel kinderen het is en welke leeftijd ze hebben. Alle kinderen die op de basisschool zitten kunnen zich opgeven. Ook kinderen uit de buurt die normaal meekomen naar de Kinder Bijbel Morgens mogen opgegeven worden. De tasjes kunnen voor de zomervakantie opgehaald worden. Meer informatie hierover volgt later.

Hartelijke groet, KBM kernteam

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Meditatie

D.V. vrijdagavond 26 juni zal er om 19.30 uur een meditatie worden uitgezonden. U kunt meeluisteren met de reguliere uitzending via de kerktelefoon of via internet. Ook kunt u de meditaties, net als de te houden kerkdiensten, terugluisteren op een later moment.

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet en wees in alles Gode bevolen,

namens uw kerkenraad

Ds. D. Zoet

namens uw kerkvoogdij

G. van Lagen

Vragen bij de ochtendpreek

voor de kinderen:

1. Wat betekent de naam Stéfanus?
2. Waarom staat Stéfanus zo rustig voor het boze Sanhedrin? Wie helpt hem?

voor jongeren:

1. Ben jij onder de prediking jaloers geworden op Stéfanus? Waarom wel of waarom niet?
2. Waarom ziet Stéfanus de Heere Jezus aan de rechterhand van God staan?

voor ouderen:

1. Hoe kunnen we de Heilige Geest wederstaan (vers 51) terwijl Zijn werk toch onwederstandelijk is?
2. Wat is de oorzaak van de boosheid van het Sanhedrin en is dat herkenbaar in uw leven?
3. Stéfanus wordt de eerste martelaar genoemd. Bid vandaag in het bijzonder voor hen die vervolgd worden om het geloof.

Voor u gelezen

“O, mijn gelovige vrienden! waarom zoudt gij moedeloos zijn in deze tijd van heersende ziekte en ramp? Waarom zoudt gij verslagen zijn, alsof God u met een wolk van Zijn toorn bedekte? Deze wolken zijn wellicht enige druppelen van Gods toekomstige toorn over de wereld, zij zijn gelijk het begin van een onweder; maar tot u spreken zij de taal der liefde. God wil dat gij u nog meer zult verbergen in Christus, dat gij u meer zult afscheiden van de wereld.

Wij zouden de zegen van ons ‘te huis’ nimmer zo waarderen als er geen winter met sneeuwjacht en stormwinden was, die ons om de gelukkige haard doet scharen. Zo zoudt ook gij, gelovige, de zegen niet kennen van zulk een hoog vertrek als Christus is, indien er geen ziekten en dreigende gevaren waren, die u naar Hem uitdrijven. Zo laat dan elke druppel der wrake, die om u heen valt, met nieuwe kracht tot uw ziel spreken, nieuw leven geven aan het geloof waarmee gij u aan Jezus vastklemt.”

Uit: ‘*De Bron der zaligheid*’, van R.M. McCheyne

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761