



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Nieuwsbrief 16

Garderen, 13 juni 2020

Beste (doop)leden van onze gemeente,

Met het oog op zondag

'Dan ga ik op tot Gods altaren.'

Wat gaan juist de psalmen, die het verlangen naar Gods heilige woning bezingen, in deze tijd waarin velen niet kunnen opgaan naar Gods huis spreken.

*Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!*

*God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?*

Is dat verlangen er ook bij u en jou?

De dichters van de genoemde psalmen konden niet opgaan. Wij inmiddels weer wel. Zij het nog maar in beperktere mate. Laten we niet denken, met een lichtvaardig beroep op woorden als 'God is niet aan tijd of plaats gebonden', dat het niet uitmaakt of we thuis meeluisteren of in de kerk samenkomen. In geval van nood kan de Heere de middelen thuis zegenen. Maar de gewone weg blijft: *Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten* (Hebr. 10:25a).

Met het oog hierop is het verblijdend dat er zich zo veel mensen hebben aangemeld voor de kerkdiensten in juni, dat er geen plaats meer is. Graag hadden we iedereen een plaats gegund in de dorpskerk. Degenen die nog niet aan de beurt zijn geweest, krijgen D.V. in de volgende maand gelegenheid om op te gaan. De Heere geve dat het verlangen daarnaar nog meer zal toenemen en dat, als het zover is, u en jij met 'brandende genegenheden' over de drempel zullen komen.

Een plaatsje in Gods Huis

Op zondag, de Dag des Heeren, kan 'k Zijn huis niet binnengaan.
Heere, wil mij thuis dan leren d' oorzaak van dit al' verstaan.
Waarom zijn de deuren dicht? Is Uw volk verstrooid, verdreven?
Geef mij, Heere, 't recht gezicht op de oorzaak; doe mij beven!

Goedertieren is de Koning; 't Woord mag klinken overal.
In een kamer van onz' woning wijst God op ons diep verval.
't Zijn de zonden van ons hart die tot toorn Hem moesten dwingen.
Toch wil Hij nog in de smart met Zijn goedheid ons omringen.

Heden mocht Zijn Woord nog klinken; 't Offerlam in 't midden staan.
Dat we toch verwonderd zinken voor de Heer', Hem bidden aan.
Gij steld' ons de Borg nog voor Die de vloek Uws volks wild' dragen.
Geeft ons toch een open oor in de bangheid van de dagen.

Heer', doe ons met onze zonden toch tot U ootmoedig gaan.
Wilt Gij toch in Christus wonden ons verzoening brengen aan.
Christus ging de weg naar 't kruis, heeft de pers alleen getreden.
Volk van God, u gaat naar Huis, omdat Jezus heeft geleden.

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Mocht in de woestijn van 't leven in dit aardse jammerdal,
ons een plaats worden gegeven, in Gods huis, dan 't wezen zal
Een wonder, zo diep verbeurd; 't recht op een plaatsje verloren;
In deez' smeltkroes zijn gekeurd. 'Heere, neig toch Uwe oren'.

Mocht de vrucht van Uwe slagen in Uw huis worden gezien.
Dat door Uw hand 't welbehagen, g'lukkig voortging, onverdiend.
Dat Uw Kerk is uitgebreid; Uw volk, gezift op de zeven,
satans pogingen ten spijt, eeuwig d' eer U moge geven!

Ochtenddienst (09.30 uur)

1. Psalm 13: 1
2. Psalm 38: 21
3. Psalm 52: 7
4. Psalm 30: 8

Schriftlezing: Handelingen 3: 1-16

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Onderhoud en uitbreiding begraafplaats

Avonddienst (19.00 uur)

1. Psalm 75: 4
2. Psalm 62: 4
3. Psalm 147: 6
4. Psalm 25: 10

Schriftlezing: Romeinen 8: 18-39

H.C. Zondag 10, vraag en antwoord 27

Collecten

Als u niet naar de kerk kunt, kunt u voor het geven aan de collecten gebruikmaken van de Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. De collecten worden hartelijk bij u aanbevolen.

- Het bankrekeningnummer van de diaconie is **NL13 RABO 0366 312 367**
- Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL87 RABO 0366 345 761**

Uitzending kerkdiensten

U kunt meeluisteren en/of live meekijken naar de kerkdiensten via de hoofdpagina van onze site www.hhggarderen.nl.

Zondagsschool 'De HEERE is mijn Herder'

Aanstaande zondagmiddag verzorgt de Zondagsschool opnieuw een uitzending voor alle kinderen van de gemeente. Deze begint om 14.00 uur en is te beluisteren via de kerktelefoon en www.hhggarderen.nl.

Opgeven voor de kerkdiensten

Omdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt, is het NIET meer mogelijk om u aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst in de maand juni. Over de situatie na 1 juli hopen we u bijtijds te informeren.

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Aanwijzingen

Voor de goede orde van de kerkdiensten is gezamenlijk door de kerkenraad en kerkvoogdij een gebruiksplan en een reinigingsplan voor de kerk opgesteld (zie www.hhggarderen.nl). Het is van belang de aanwijzingen die u krijgt, nauwkeurig op te volgen. Voor nu is het volgende van belang:

- Blijf thuis bij de volgende klachten: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten; benauwdheid; verhoging of koorts; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
- Als er andere mensen voor u zijn, wacht u even buiten bij de hoofdingang van de kerk.
- Neemt u daarbij de afstand van minimaal 1,5 meter in acht.
- Bij de hoofdingang zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
- De koster zal de plaatsen in het kerkgebouw aanwijzen. Hij zal daarbij voorin de kerk beginnen.
- Tijdens de dienst zal er worden gezongen, maar wel in veel beperktere mate dan gebruikelijk. U bent niet verplicht mee te zingen en als u dit doet, graag op een ingetogen wijze.
- Neem uw eigen Bijbel mee. De Bijbels van de kerk zijn namelijk tijdelijk weggehaald.
- Graag eventueel toiletbezoek tot een minimum beperken.
- Bij het uitgaan van de kerk wordt gebruikgemaakt van de drie uitgangen. Daar staan collectezakken in de rekken.
- Zowel tijdens als na de dienst wordt gezorgd voor ruime ventilatie van het kerkgebouw.

Hoewel we onze verantwoordelijkheid hebben te nemen door de nodige maatregelen te treffen, belijden we dat ziekte en gezondheid, voor- en tegenspoed ons niet bij geval, maar door Gods vaderlijke hand toekomen. De Heere geve ons allen daarbij te leven.

Pastorale bezoeken / meditatie

De reguliere huisbezoeken van de kerkenraad zullen dit najaar, met ingang van het nieuwe huisbezoekseizoen, worden hervat. Het gebruikelijke pastorale werk rond de verjaring vanaf 70 jaar, jubilea, ziekte, e.d. is inmiddels per 1 juni weer begonnen. Ik vind het bijzonder fijn om gemeenteleden in hun levensomstandigheden van vreugde, zorg of verdriet weer op te mogen zoeken met het Woord van de levende God. Omdat dit bezoekwerk opnieuw begonnen is, zal de uitzending van de meditatie op de woensdagmiddagen met ingang van volgende week vervallen.

D.V. vrijdagavond 19 juni zal er om 19.30 uur weer een meditatie worden uitgezonden. U kunt meeluisteren met de reguliere uitzending via de kerktelefoon of via internet. Ook kunt u de meditatie, net als de te houden kerkdiensten, terugluisteren op een later moment.

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet en wees in alles Gode bevolen,

namens uw kerkenraad


Ds. D. Zoet

namens uw kerkvoogdij


G. van Lagen

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761



KERKENRAAD
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN
VOOR JONGEREN

Vragen voor bij de ochtendpreek

1. In Handelingen 5 vers 12 lezen we dat de apostelen vele tekenen en wonderen onder het volk gedaan hebben. In Handelingen 2 wordt dit ook genoemd. In welk vers?
Wat is de betekenis van het doen van tekenen en wonderen? Zie ook 2 Korinthe 2 vers 12.
Waarom deed de Heere Jezus tijdens Zijn leven op aarde wonderen?
2. Hoe laat is bij ons de negende ure?
Het openbare gebed in de tempel gebeurde twee keer per dag. Op welke tijden?
In Handelingen 3 zijn er in de tempel geen offers meer nodig. Waarom niet?
Zijn vaste tijden van gebed voor ons van belang? Wanneer bid jij?
3. Geef een voorbeeld uit de Bijbel van een man die op vaste tijden bad.
Wat is de ellende van de kreupele man?
4. Waar vroeg de kreupele man om?
Wat kreeg hij?
Waarom zegt Petrus: 'In den Naam van Jezus, den Nazarener'?
5. Zowel Petrus als deze man geloven in de kracht van Christus. Waarom is geloof ook voor ons zo noodzakelijk? Wat is een waar geloof?
6. Waaruit blijkt de dankbaarheid van deze man?
Hoe belangrijk is voor jou de kerk? Leg je antwoord uit.

Vragen voor bij de avondpreek (Zondag 10, vraag en antwoord 27 H.C.)

1. De schepping is als een huis. Wat doet God nadat Hij dit 'huis' heeft gebouwd?
2. De Heere onderhoudt op zowel een middellijke als een onmiddellijke wijze. Geef van beide een aantal Bijbelse voorbeelden.
3. Waaraan moeten we denken als wij zeggen dat iets 'toevallig' is?
4. Waarover gaat Gods voorzienigheid? Gaat Gods voorzienigheid alleen over grote of ook over kleine dingen? Leg je antwoord uit.
5. De Heere geeft bijvoorbeeld ook droogte, ziekte, armoede. Wat is Zijn bedoeling daarmee?
6. Leg het voorbeeld in de preek over het horloge eens uit.
7. Alles krijgen wij uit Gods Vaderlijke hand. Wat wil dat zeggen?

SECRETARIAAT