



KERKENRAAD
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Nieuwsbrief 14

Garderen, 30 mei 2020

Beste (doop)leden van onze gemeente,

Met het oog op zondag

*Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.
(Psalm 122 vers 1, berijmd)*

1e pinksterdag ochtenddienst (09.30 uur)

1. Psalm 118: 12
2. Psalm 9: 1, 2 11
3. Psalm 119: 3
4. Psalm 89: 1

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13

2e pinksterdag ochtenddienst (09.30 uur)

1. Psalm 92: 3
2. Psalm 45: 2
3. Psalm 95: 4
4. Psalm 89: 7

Schriftlezing: Handelingen 2: 6-14 en 22-37

Avonddienst (19.00 uur)

1. Psalm 42: 1
2. Psalm 45: 6 en 7
3. Psalm 96: 9
4. Gebed des Heeren: 3

Schriftlezing: Openbaring 22: 6-21

Collecten, 1^e en 2^e pinksterdag:

1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Zending HHK (1^e Pinksterdag)
3. Mbuma/ Stéphanos/ Timotheos (2^e Pinksterdag)

Collecten

Als u niet naar de kerk kunt, kunt u voor het geven aan de collecten gebruikmaken van de Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. De collecten worden hartelijk bij u aanbevolen.

- Het bankrekeningnummer van de diaconie is **NL13 RABO 0366 312 367**
- Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is **NL87 RABO 0366 345 761**

Uitzending kerkdiensten

U kunt meeluisteren en/of live meekijken naar de kerkdiensten via de hoofdpagina van onze site www.hhggarderen.nl.

Zondagsschool 'De HEERE is mijn Herder'

Aanstaande zondagmiddag willen we met elkaar stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. We hebben een speciaal pinksterprogramma. Deze vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. De uitzending begint om 14.00 uur.

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Opgeven voor de kerkdiensten

Na een periode van verstrekkende overheidsmaatregelen rondom het coronavirus, worden met ingang van 1 juni verschillende maatregelen versoepeld. Dit houdt voor ons als gemeente in dat we D.V. vanaf aanstaande maandag 2^e Pinksterdag tot en met zondag 28 juni met maximaal 30 personen mogen samenkomen. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is.

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, kunt u zich **opgeven** wanneer u in de maand juni een kerkdienst wilt bijwonen. Dit gaat **via de link**, die u vindt op de website van onze gemeente (www.hhggarderen.nl). Verschillenden hebben dit inmiddels gedaan. Er is nog beperkt ruimte. Lukt het u niet zich aan te melden via de website, dan kunt u dit ook **telefonisch** doen bij de scriba, oud. H.J. Morren (0342-472512). Nadat u zich heeft aangemeld, zal er een indeling worden gemaakt. U ontvangt voorafgaand aan de zondag telefonisch bericht voor welke kerkdienst u wordt verwacht. U zult begrijpen dat het vanwege het kleine aantal kerkgangers van 30 niet haalbaar is, dat iedereen in de maand juni aan de beurt komt. We rekenen hierin op uw begrip. Over de situatie na 1 juli zullen we u op een later tijdstip informeren.

Aanwijzingen

Voor de goede orde van de kerkdiensten is gezamenlijk door de kerkenraad en kerkvoogdij een gebruiksplan en een reinigingsplan voor de kerk opgesteld (zie www.hhggarderen.nl). Het is van belang de aanwijzingen die u krijgt nauwkeurig op te volgen. Voor nu is het volgende van belang:

- Blijf thuis bij de volgende klachten: Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten; benauwdheid; verhoging of koorts; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
- U wacht buiten bij de hoofdingang van de kerk.
- Daarbij neemt u de afstand van minimaal 1,5 meter in acht.
- Bij de hoofdingang zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
- De koster zal de plaatsen in het kerkgebouw aanwijzen. Hij zal daarbij voorin de kerk beginnen.
- Tijdens de dienst zal er worden gezongen, maar wel in beperktere mate. U bent niet verplicht mee te zingen en als u dit doet graag op een ingetogen wijze.
- Neem uw eigen Bijbel mee. De Bijbels van de kerk zijn tijdelijk weg.
- Graag eventueel toiletbezoek tot een minimum beperken.
- Bij het uitgaan van de kerk wordt gebruikgemaakt van de drie uitgangen.
- Zowel tijdens als na de dienst wordt er gezorgd voor ruime ventilatie van het kerkgebouw.

Hoewel we onze verantwoordelijkheid hebben te nemen door de nodige maatregelen te treffen, belijden we dat ziekte en gezondheid, voor- en tegenspoed ons niet bij geval, maar door Gods vaderlijke hand toekomen. De Heere geve ons allen daarbij te leven.

Meditaties

Zowel D.V. woensdagmiddag 3 juni om 15.00 uur als vrijdagavond 5 juni om 19.30 uur zal er een meditatie worden uitgezonden. U kunt meeluisteren met de reguliere uitzending via de kerktelefoon of via internet. Ook kunt u de meditaties, net als de te houden kerkdiensten, terugluisteren op een later moment.

SECRETARIAAT

H.J. Morren
Dr. H.C. Bosstraat 31
3886 KG Garderen

0342-472512
scriba@hhggarderen.nl
www.hhggarderen.nl

IBAN: Diaconie HHG Garderen
NL13 RABO 0366 312367

IBAN: Kerkvoogdij HHG Garderen
NL87 RABO 0366 345761



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Pastorale bezoeken

Vanaf 1 juni mogen er weer pastorale bezoeken binnen onze gemeente plaatsvinden.

We hopen met Gods hulp het bezoekwerk dan weer op te bouwen met in achtneming van de volgende richtlijnen:

- Er wordt altijd telefonisch een afspraak gemaakt.
- U geeft aan wanneer er sprake is van gezondheidsklachten die corona gerelateerd zijn.
- Er wordt geen hand gegeven en ruim afstand gehouden.
- We respecteren het als u geen bezoek wenst wegens een gezondheidsrisico.

Heeft u op korte termijn behoefte aan een pastoraal bezoek, laat dat dan even weten.

Uitspraken

“Alle middelen en instrumenten die bij het werk om mensen tot Christus te brengen, worden aangewend, hangen geheel en al af van de zegen en de hulp van Gods Geest: zonder die betekenen ze niets” (John Flavel, 1627-1691).

“Heere, ik vraag niet om vrij te worden van smart, want dat is de beloning der heiligen; maar, Heere, ik vraag om niet in de smart van de natuur gelaten te worden zonder de vertroosting van uw Geest (Blaise Pascal, (1623-1662).

Ten slotte

Pinksteren

*Kom, gij zachte, milde regen,
Kom gij Geest der heerlijkheid,
Kom, gij zegen aller zegen,
En maak Gij ons zelf bereid
Om U met een zoet verlangen,
Hier begerig te ontvangen.*

*En vervul ons met Uw gaven
Maak ons hart als sneeuw zo rein,
En laat dat gereinigd harte,
U dan tot een woning zijn,
Laat ons in Uw heillicht staan
En van kracht tot krachte gaan.*

*Zo kan ik den Heiland kennen,
Die als Hoogepriester bidt,
Die, ten hemel opgevaren,
Aan Gods rechterhand daar zit.
Trek ons tot de hemel nader,
Doe ons bidden: „Abba Vader!”*

De Heere schenke u en jou gezegende Pinksterdagen.

Een hartelijke groet,

namens uw kerkenraad

Ds. D. Zoet

namens uw kerkvoogdij

G. van Lagen

SECRETARIAAT



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

VOOR JONGEREN

Vragen voor bij de ochtendpreek van 1^e Pinksterdag

1. Wat is een heilsfeit? Welke heilsfeiten ken je en waar denken we dan aan?
2. Bij Pinksteren kunnen wij ons niet veel voorstellen. Hoe komt dat? Welke begeleidende tekenen worden bij Pinksteren zichtbaar en hoorbaar? Waarom zijn die tekenen gegeven?
3. Wat is de oorsprong van het vuur op de pinksterdag?
4. Vuur is in Gods Wood symbool van Gods tegenwoordigheid. Kun je hiervan voorbeelden noemen?
5. Vuur verspreidt licht, geeft warmte en loutert. Leg eens uit wat dit betekent.
6. Wat is de uitwerking van Pinksteren bij de discipelen. Wat is de uitwerking bij jou?

Geslaagd!?

Verschillende jongeren zouden dit jaar examen doen. Door het coronavirus is alles anders gegaan, maar ik hoop dat je D.V. donderdag 4 juni een positieve examenuitslag krijgt. Laat je het dan even aan mij weten (via de telefoon, mail of app)? Graag wil ik namelijk namens de kerkenraad met je meeleven en iets bij je afgeven. Zou je het ook willen doorgeven als je onverhoopt niet geslaagd bent?

Voor de jeugd

“Een predikant in Sloterdijk had een zoon die eindexamen had gedaan en met zijn mede examenkandidaten thuis een feestje hield. Alle geslaagden kwamen bij elkaar in de pastorietuin. De dominee kwam in gesprek met één van die jongens en vroeg: ‘Wat ga je doen?’ ‘Nou, ik wil dat en dat gaan studeren.’ ‘Mooi’, zei de dominee, ‘en dan?’ ‘Nou’, zei die jongen, ‘dat biedt me nogal wat perspectieven, ik kan dit worden en ik kan dat worden.’ ‘Prachtig! Schitterend! En waar dan?’ ‘Wel, in dat en dat gebied.’ ‘En dan?’ zei de dominee, ‘en dan?’ ‘Ja, dan hoop ik een baan te krijgen’, zei de jongen. ‘En dan?’ ‘Nou ja, dan hoop ik carrière te maken natuurlijk!’ ‘En dan?’, vroeg de dominee. ‘Dan hoop ik te gaan trouwen en een gezin te krijgen.’ ‘Prachtig, en dan?’ ‘Ja, eh ja.’

Toen werden de antwoorden een beetje voorzigtiger, dat gaat dan zo. De jongen vervolgde: ‘Ja, nog een beetje meer carrière, en een beetje meer geld, een eigen huis.’ ‘Mooi’, zei de dominee, en dan daarna?’ ‘Nou ja, dan zal ik onderhand wel 65 zijn en dan ga ik met pensioen!’ ‘En dan?’ ‘Ja, dan zal ik wel oud worden als ik dan nog leef.’ ‘En dan?’ ‘Ja, wat dan? Ja, dan zal ik wel moeten sterven!’ ‘En dan?’ vroeg de dominee.

Je zult vast begrijpen dat dit ook voor jou de belangrijkste vraag is. Wat is jouw antwoord op die laatste vraag? Zo jij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord!”

SECRETARIAAT