



KERKENRAAD HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GARDEREN

Nieuwsbrief 13

Garderen, 27 mei 2020

Beste (doop)leden van onze gemeente,

Na een periode van verstrekkende overheidsmaatregelen rondom het coronavirus, worden met ingang van 1 juni verschillende maatregelen versoepeld. Dit houdt voor ons als gemeente in dat we D.V. vanaf aanstaande maandag tweede pinksterdag tot en met zondag 28 juni met maximaal 30 personen per kerkdienst mogen samenkomen. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is.

Kerkdiensten

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, kunt u zich **opgeven** wanneer u in de maand juni een kerkdienst wilt bijwonen. Dit gaat **via de link**, die u vindt op de website van onze gemeente (www.hhggarderen.nl). Zou u dit het liefst per ommegaande willen doen? Lukt het u niet zich aan te melden via de website, dan kunt u dit ook telefonisch doen bij de scriba, oud. H.J. Morren (0342-472512). Nadat u zich heeft aangemeld, zal er een indeling worden gemaakt. U ontvangt voorafgaand aan de zondag telefonisch bericht voor welke kerkdienst u wordt verwacht.

U zult begrijpen dat het vanwege het kleine aantal kerkgangers van 30 niet haalbaar is, dat iedereen in de maand juni aan de beurt komt. We rekenen hierin op uw begrip. Over de situatie na 1 juli zullen we u op een later tijdstip informeren.

Aanwijzingen

Voor de goede orde van de kerkdiensten is gezamenlijk door de kerkenraad en kerkvoogdij een gebruiksplan en een reinigingsplan voor de kerk opgesteld. Het is van belang de aanwijzingen die u krijgt, op te volgen. Voor nu is het volgende van belang:

- U wacht buiten bij de hoofdingang van de kerk.
- Daarbij neemt u de afstand van minimaal 1,5 meter in acht.
- Bij de hoofdingang zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
- De koster zal de plaatsen in het kerkgebouw aanwijzen. Hij zal daarbij voorin de kerk beginnen.
- Tijdens de dienst zal er worden gezongen, maar wel in beperktere mate.
- Neem uw eigen Bijbel mee. De Bijbels van de kerk zijn tijdelijk weg.
- Graag eventueel toiletbezoek tot een minimum beperken.
- Bij het uitgaan van de kerk wordt gebruikgemaakt van de drie uitgangen.

We zien ernaar uit u en jou weer in Gods huis te mogen ontmoeten.

Hoewel we onze eigen verantwoordelijkheid houden, belijden we dat ziekte en gezondheid in Gods hand liggen en bidden we Hem om bewaring en bescherming, maar bovenal om bekering en vergeving. Hebben we immers niet alle reden om ons voor God te verootmoedigen en Hem om Zijn genade aan te roepen? Laat het met de profeet Habakuk (3:2) ons gebed zijn: *“Uw werk, o HEERE, behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens.”*

Een hartelijke groet,

namens uw kerkenraad

Ds. D. Zoet

namens uw kerkvoogdij

G. van Lagen

SECRETARIAAT