

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 8 september

09.30 uur: ds. D. Zoet, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur: ds. D. Zoet

Donderdag 12 september

13.45 uur: ds. D. Zoet, huwelijksdienst Hans Flier en Lisette van de Brink

Voorzang

Morgendienst: Psalm 106: 3

Avonddienst: Psalm 60: 7

Collecten

1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Israëlcollecte HHK

Collecteren in de eredienst

We collecteren tijdens de erediensten. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.

De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op donderdag zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggardenen.nl. Via onze website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De kinderopas wordt in één van de zalen beneden gehouden.

Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen.

PASTORALIA

Algemeen – ‘De Wever’

*Mijn leven is een weefsel,
tussen mijn God en mij.
Niet ik kies uit de kleuren,
heel doelbewust werkt Hij.
Soms weeft Hij er verdriet in,
en ik door onverstand,
vergeet: Hij ziet de boven-,
en ik de onderkant.*

*Als 't weefgetouw zal rusten,
en de spoel schiet niet meer om,
zal God het doek ontvouwen,
en verklaart Hij het waarom -
hoe nodig donk're draden
zijn in des Wevers hand,
naast goud- en zilverdraden.
Zo komt Zijn plan tot stand.*

Grant Colfax Tullar (1869-1950)

AGENDA

Vrijdag 6 september:

- Bibliotheek geopend
- Verjaardag ds. Zoet

Zaterdag 7 september:

- Zondagsschoolreisje
- Snoeien op de begraafplaats

Maandag 9 september:

- Kerkschoonmaak

Dinsdag 10 september:

- Kerkschoonmaak
- Bibliotheek geopend
- Censura Morum en Avondmaalskring

Woensdag 11 september:

- Mannenvereniging

Donderdag 12 september:

- Uitzending kerkdienst

Vrijdag 13 september:

- Bibliotheek geopend

Dinsdag 17 september:

- Contactmiddag

Woensdag 18 september:

- Moedermorgen

Openingstijden Bibliotheek

Vanaf de maand september is de bibliotheek ook weer op de dinsdagavonden geopend. U/jij bent daarom dan weer elke dinsdag- en vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur hartelijk welkom.

Zondagsschoolreisje

Denken jullie er nog aan? Zaterdag om 13.00 uur openen we ons zondagsschoolreisje in De Rank. Om 18.30 uur zijn we weer terug. Tot dan!

Snoeien begraafplaats

Op zaterdag 7 september gaan we de heggen, bomen en struiken op de begraafplaats weer snoeien. Iedereen wordt uitgenodigd om te komen helpen. Niet alleen de mensen met verstand van zaken en met de juiste apparatuur, maar ook ieder ander, want het snoeiafval moet natuurlijk ook opgeruimd worden. Ondanks het besef dat we die dag werkzaam zijn op de akker waar

onze overledenen zijn begraven mogen we die dag toch altijd in een goede sfeer en met saamhorigheid beleven.

Grote kerkschoonmaak.

Op maandag en dinsdag 9 en 10 september staat de grote kerkschoonmaak op de agenda. Nu de restauratie van het dak afgerond is, kunnen we binnen de kerk opfrissen. Deze week zijn we gestart met behulp van enkele vrijwilligers met het wassen van de binnenzijde van de voorzetramen. Op maandag 9 september willen we dan de grote schoonmaak uitvoeren, waarna we dit op dinsdag willen afronden.

Graag willen we dit met elkaar oppakken. Vanaf 8 uur zijn de deuren geopend om u welkom te heten. De schoonmaak zal alleen overdag plaatsvinden. Voor koffie wordt voldoende gezorgd en is er ruimte voor ontmoeting met elkaar. Wel is het praktisch om evt. wat eigen schoonmaakspullen mee te nemen.

We hopen op een gezellige tijd en dat de schoonmaak in verbondenheid met elkaar gedaan mag worden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met Mariska Floor op nr. 06-20673849.

Een hartelijke groet van het kostersechtpaar.

Censura Morum en Avondmaalskring

Dinsdag 10 september zal er in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 15 september, Censura Morum worden gehouden in De Rank van 19.15 tot 19.45 uur.

Aansluitend zal er Avondmaalskring gehouden worden, ook in De Rank. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Woensdagavond 11 september is er de eerste avond van de mannenvereniging van dit seizoen om 19.45 uur in De Rank. Jozua 1 is aan de orde van behandeling. Alle leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

Contactmiddag - Werk Gerda Klaver in Guinee Bissau

Een nieuw seizoen van contactmiddagen ligt voor ons. Graag nodigen wij u uit voor de eerste contactmiddag. Het zijn heel mooie middagen, die in veler behoeften voorziet. Degenen die de contactmiddagen al bezoeken, maar ook nieuwe bezoekers en bezoeksters zijn hartelijke welkom op dinsdag 17 september a.s. in ons verenigingsgebouw 'De Rank'.

De inloop is vanaf 14.15 uur welkom.

Voor de pauze hoopt onze predikant, ds. Zoet, een meditatie te houden n.a.v. Genesis 34. Na de pauze hopen Gerda Klaver en haar man Edi Na Chende een presentatie te verzorgen. Zij werken al geruime tijd in Guinee Bissau voor het project 'Jedidja' (stichting Kimon). Ze doen dit in samenwerking met de lokale bevolking.

Guinee-Bissau is een arm land in Afrika. De bevolking is bang voor ziekte en onheil en wil niet omgaan met kinderen met een chronische ziekte of handicap. Deze kinderen worden veelal verwaarloosd of 'weggedaan' door de gemeenschap. Project Jedidja geeft voorlichting, begeleiding en hulp aan deze kinderen en hun familie. Het team helpt kinderen in hun ontwikkeling en probeert te voorkomen dat ze 'weg worden gedaan'. Jedidja doet ook kinderevangelisatiewerk en traint hier jonge mensen voor.

De collecte is bestemd voor het werk van het project Jedidja (Kimon).

We zien uit naar uw aller komst. Iedereen, van welke leeftijd ook, is welkom. Breng gerust vrienden en bekenden mee.

De eerstvolgende contactmiddag is 15 oktober. Ons gemeentelid Anneke Kempeneers hoopt dan met verlof over te komen uit Suriname en die middag ons over haar werk te vertellen. Noteert u het alvast op de kalender of in uw agenda.

Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij diaken J. de Koning, 0577-461862, email j.de.koning@kliksafe.nl

Moedermorgen

Hierbij alvast een vooraankondiging. Woensdag 18 september is de eerste moedermorgen van dit seizoen. We starten met een nieuw boekje. Het boekje heet 'Vrouwen rond Mozes volgen' van A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree. We zullen op deze morgen het eerste hoofdstuk behandelen. Het boekje kun je aanvragen bij Elly (06-51001442). Dan zorgen we ervoor dat je het vroegtijdig hebt.

Alle moeders zijn 18 september van harte welkom in De Rank. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. We beginnen om 9.30 uur en sluiten de ochtend af om ongeveer 11.00 uur. Je mag je kleine kind(eren) meenemen. We hopen veel vertrouwde en ook veel nieuwe gezichten te ontmoeten. Welkom!

VAN DE KERKENRAAD

Verslag kerkenraadsvergadering

Op 27 augustus heeft de kerkenraad vergaderd. Na de opening door dominee Zoet is er gesproken over het vierde hoofdstuk van het boek 'In Zijn bruiloftsmaal' van Kohlbrugge. Dat boek gaat over het Heilig Avondmaal. De Bijbellezing van 17 oktober wordt verschoven naar 24 oktober. Donderdag 31 oktober is er een hervormingsdienst. Voor de gemeenteavond van 19 november is dr. Klaassen uitgenodigd. Er is gesproken over ingekomen stukken en over allerlei pastorale zaken. Tevens is besproken wie bij de huwelijksdiensten in oktober aanwezig zullen zijn. Voor de vacature binnen de zendings- en evangelisatiecommissie 'De Zaaier' is nagedacht over een nieuw commissielid.

De volgende kerkenraadsvergadering staat gepland voor 1 oktober.

VAN DE DIACONIE

Verantwoording, augustus 2024

Collecten kerk e.d.:

€ 1.410,22 Diaconie collecten

€ 972,55 Noodhulp Israël

€ 688,15 Speciaal onderwijs op reformatorische grondslag Barneveld e.o.

€ 586,40 Bibliotheek

€ 1.424,70 Zendingmiddag – ZHHK Bijbels en psalmboeken Malawi en onkosten

€ 764,20 HHK Fonds noodlijdende gemeenten en personen

Via Scipio:

€ 35 Diaconie collecten

€ 45,50 Noodhulp Israël

€ 75,50 Speciaal onderwijs op reformatorische grondslag Barneveld e.o.

€ 34 Bibliotheek

€ 17,50 HHK Fonds noodlijdende gemeenten en personen

€ 2,50 Zendingbus

Via bank en contant:

€ 280 Diaconie 1x € 75; 2x € 50; 2x € 30; 1x € 25; 1x € 20

€ 50 Plaatselijk diaconaal 1 x € 50

€ 250 Noodhulp Sudan 1x € 250
€ 10 Kinderbijbelmorgen 1x € 10
€ 142,10 Zendingsmiddag – ZHHK Bijbels en psalmboeken Malawi en onkosten 1x € 62,10;
1x € 30; 2x € 20; 1x € 10
€ 25 Kijken/luisteren diensten 1x € 15; 1x € 10
€ 25 Bijbels Malawi, via ds. Zoet
€ 50 Kijken/luisteren diensten, via ds. Zoet

Namens de diaconie heel hartelijk dank voor uw gaven!

VAN DE KERKVOOGDIJ

Verantwoording, juli 2024

Collecten/Scipio:

€ 2.485,41 gewone collecten
€ 549,65 onderhoud De Rank
€ 627,70 onderhoud begraafplaats
€ 10,00 verjaardagsfonds
€ 433,20 huwelijksdienst Van den Brink – van Harten
€ 272,15 huwelijksdienst Brandsen - Melissen

Giften/collecten via de bank:

€ 1.280,20 kerkvoogdij 1 x € 250, 2 x € 150, 1 x € 125, 4 x € 100, 1 x € 75, 1 x € 50, 2 x € 30,
1 x € 10,20, 1 x € 10
€ 125,00 gemeentelevens jongeren
€ 30,00 verjaardagsfonds 1 x € 25, 1 x € 5
€ 1,50 giftenbus begraafplaats
€ 855,00 2 x € 200 geen toezegging, 1 x € 50 geen toezegging, 1 x € 100 nagekomen
toezegging, 2 x € 150 contant en 1 x € 5 contant
€ 30,00 kerkvoogdij, via ds. Zoet
€ 20,00 renovatie kerkorgel, via ds. Zoet

Verantwoording, augustus 2024

Collecten/scipio:

€ 2.507,52 gewone collecten
€ 600,50 onderhoud De Rank
€ 764,50 renovatie kerkorgel
€ 30,00 verjaardagsfonds
€ 87,45 huwelijksdienst Van As – van Dijk

Giften/collecten via de bank:

€ 645,20 kerkvoogdij 1 x € 250, 2 x € 100, 1 x € 50, 1 x € 40, 2 x € 30, 1 x € 15, 1 x € 10,15,
1 x € 10,05, 1 x € 10
€ 40,00 verjaardagsfonds
€ 500,00 geen toezegging
€ 60,00 via ouderling Breen voor de kerk
€ 10,00 in collecte 25-8-2024 voor renovatie kerkorgel
€ 50,00 verjaardagsfonds, via ds. Zoet
€ 140,00 kerkvoogdij, via ds. Zoet 1 x € 100, 1 x € 40

Namens de kerkvoogdij heel hartelijk dank.

VAN DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Open Kerk (deel 8) - Gratis

Als een eenvoudige man, zo oogde hij. Hij kwam vanaf de kleedjesmarkt, 10 augustus jl. in de druk bezochte kerk kijken. Een stroopwafel, daar had hij wel trek in.

De gastheer nodigde hem uit een kijkje te nemen in de kerk. "Alles is gratis", zei hij erbij, met het oog op het mee te nemen evangelisatiemateriaal. Dit laatste werd nogal letterlijk opgevat en de vraag volgde of ook de kroonluchters gratis waren. Tot sluitingstijd bleef de man in de kerk aanwezig. We weten niet wat hij daadwerkelijk van al het gesprokene begrepen heeft.

Hoe dan ook, de boodschap was wel waar. "Alles is gratis". Buiten was er een kleedjesmarkt. Weliswaar is daar alles voor een 'prikkie' te krijgen, maar niet gratis.

Anders is het in de kerk waar voor iedereen de boodschap van vrije genade is te horen, te vinden en te ontvangen. Niet goedkoop, er is duur voor betaald. Toch gratis, zonder geld. Alleen om Christus' wil.

Open Kerk (deel 9) - Zekerheid

Met name in grote steden zijn kerken vaak dagelijks geopend. Veelal zijn dit dan Rooms-Katholieke kerken waar publiek komt om een kaarsje aan te steken of de pracht en praal van de parochiekerk te bewonderen.

Het gebeurt meer dan eens dat gasten met de Open Kerk in Garderen hun verbazing uitspreken over de goed onderhouden staat van de kerk en de soberheid van de inrichting. Vaak zijn dit dan gelegenheden om toe te lichten dat het een Protestantse kerk is en legt dit een link naar de geschiedenis van Jan Gerritsz. Versteeghe.

Afgelopen zaterdag 17 augustus jl. was er een gast die het verschil tussen het Rooms-Katholicisme en Protestantisme niet uitgelegd hoefde te worden. Zij was Rooms-Katholiek opgevoed maar Protestants geworden.

Op de vraag wat nu het verschil is, was haar antwoord: "De zekerheid van het geloof. In de Rooms-Katholieke kerk blijft het altijd maar hopen en afwachten, maar in de Protestantse kerken wordt geleerd dat we zeker kunnen en mogen weten de Heere te kennen als onze Borg en Zaligmaker, om na dit leven voor eeuwig bij Hem te mogen zijn om Hem eeuwig groot te mogen maken."

Zo kunnen wij van gasten ook leren. Binnen Protestantse kerken worden woorden als 'hopen' en 'afwachten' soms ook gebruikt. De intentie waarmee het wordt gezegd maakt het verschil.

Echt geloof kan niet bij de Heere wegblijven, hoezeer men ook twijfelt aan zichzelf. Tegelijk is zekerheid, volgens Ryle als een kwetsbare plant die ieder moment aandacht vraagt. Een plant die bewaterd, verzorgd en gekoesterd moet worden. Als u zekerheid hebt ontvangen moet u nog waakzamer zijn en nog meer bidden, aldus Ryle.

Weer een reden om dankbaar te zijn als de gesprekken met Open Kerk niet (alleen) gaan over de architectuur of het kerkmeubilair, maar deze inhoudelijke kernpunten raken.

Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.

Zendings- en evangelisatiecommissie 'De Zaaier'

OVERIGE BERICHTEN

Adullam Winkeltje 't Kroontje

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte cadeaus bent u van harte welkom in het 't Kroontje, Het Hof 12, Uddel. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-15.30 uur.

Voor wens- en condoleantiekarten kunt u (ook) terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-407338.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

“De Heilige Geest spreekt slechts van ‘één geloof’ (Ef. 4:5), en dat geloof is ‘het geloof der uitverkorenen Gods’ (Tit. 1:1). Maar daarmee is nog niet deze vraag beantwoord: wat is geloof? Kort en bondig, het is die daad van het verstand en van het hart waardoor een berouwvolle zondaar – een zondaar die krachtig bewerkt wordt door de eeuwige Geest, Die hem overtuigt van zonde en in hem een ware droefheid werkt – gehoor geeft aan Gods afkondiging dar er om niet vergeving te verkrijgen is door de gekruisigde Zaligmaker; hij vertrouwt, aanvaardt en verwelkomt de belofte van eeuwig leven door de Heere Jezus Christus en zo ‘verzegt hij dat God waarachtig is’ (Joh. 3:33)

(O. Winslow, *Terugval in het geestelijk leven en hoe het weer opleeft*, p. 93,94).

Belijdeniscatechisatie

Graag wil ik jongeren en ouderen opwekken de belijdeniscatechisatie te volgen. We zijn verblijd dat er zich inmiddels een aantal mensen hebben aangemeld. Maar gezien er onder ons zijn die nog nooit belijdenis hebben afgelegd in het midden van de gemeente, verwachten we nog meer aanmeldingen.

Geen belijdenis doen, is immers ook een belijdenis! En wat voor één! Daarmee te kunnen leven, zou onmogelijk moeten zijn. De Heere is het zo eeuwig waard om Zijn Naam te belijden, in woord, daad, gelaat, gepraat en gewaad; om zowel ’s zondags als doordeweeks gediend te worden.

Vraag het ten aanzien van het al of niet doen van belijdenis aan de Heere wat Hij wil dat u/jij doen zult. En denk daarbij nog terug aan de preek van afgelopen zondag, waarin de oproep naar voren kwam: *Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard*. De Heere geve een hartelijk verlangen om Zijn Naam te mogen belijden en Zijn Woord en de leer daarop gegrond te onderzoeken.

Wellicht zijn er die eerst een gesprek willen over de belijdeniscatechisatie. Schroom dan niet om contact met mij te nemen. Tevens wijs ik er voor de goede orde op, dat het volgen van de belijdeniscatechisatie niet automatisch verplicht tot het doen van belijdenis. Het kan door de loop van het seizoen duidelijker worden.

Vrijdagavond 27 september is de eerste avond. Dit zal vooral een kennismakingsavond zijn. We beginnen dan om 20.00 uur in De Rank. Wanneer u/jij overweegt om de belijdeniscatechisatie te volgen, geef dat dan graag uiterlijk de voorafgaande zaterdag (21 september) aan mij door.

U kunt zich aanmelden of een gesprek aanvragen telefonisch (0577-461268) of via de mail: dsdzoet@klikSAFE.nl.

Verjaardag

Zo de Heere geeft, is er aanstaande vrijdagavond 6 september gelegenheid elkaar te ontmoeten in verband met mijn verjaardag. U bent van harte welkom in De Rank van 19.00 uur tot 20.30 uur. Aansluitend worden de collegies verwacht van 20.30 uur tot 22.00 uur.

Ten slotte

Geliefde gemeente, wat gaat de tijd snel. Wij vliegen daarheen. De eerste schoolweek voor Wilbert, onze jongste, zit er al weer op. Hij is begonnen in de derde klas van de Fruytier in Uddel. Diederik combineert voor het tweede jaar het werk bij Van Rhee accountants in Barneveld met een studie aan de HAN in Arnhem. Nelleke is met het laatste jaar van haar pedagogische opleiding begonnen. Daarvoor moet ze naar Utrecht. Jan is nog altijd volop bakker. Hij werkt in Voorthuizen. Anton is voor de zomervakantie begonnen met werken op de Fruytier in Apeldoorn. Tegelijk is hij bezig met het afronden van zijn master in Amsterdam. Hij gaat bij leven en welzijn volgende maand trouwen met Anne Myrthe. Dat is de eerste die bij ons gaat 'uitvliegen'. We zien uit naar hun trouwdag. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Op die dag hoop ik hun huwelijk te mogen bevestigen. Iets wat heel bijzonder is. Zo hoop ik u en jou weer een beetje op de hoogte te hebben gehouden van leven in de pastorie. We groeten u en jou van huis tot huis en hopen elkaar zondag onder het Woord weer te mogen ontmoeten. Wees van harte Gode en het Woord van Zijn genade bevolen!

Mede namens mijn vrouw en de kinderen,
uw en jouw ds. Zoet

Voor op de algemene pagina van de Veluwe Kerkbode:

Kom naar de Toogdag in Lunteren

Op zaterdag 19 oktober 2024 houdt de Mannenbond haar jaarlijkse Toogdag in de Bethelkerk te Lunteren. Dit jaar verwachten we een grotere opkomst dan in voorgaande jaren, omdat het onderwerp aansluit bij de kern van het geestelijk leven. Het onderwerp is namelijk: Leven bij het Woord Gods. Ter verdieping van dit onderwerp zullen er twee lezingen worden gegeven. In de ochtend zal ds. J. van Meggelen uit Nederhemert spreken over: Het gezag van de Heilige Schrift. In de middag zal ds. H. Roelofsen uit Gameren spreken over: Gods Woord ingedragen in het hart. We beginnen om 10:30 uur en de koffie, thee staat vanaf 10:00 uur voor u klaar. We hopen rond 15:15 uur huiswaarts te keren. In de pauze worden u broodjes en drinken aangeboden. Om de kosten te dekken, wordt er voor en na de pauze een collecte gehouden, die we nu alvast van harte bij u aanbevelen. Iedereen die maar wil komen is hartelijk welkom. We verheugen ons erop u te mogen begroeten in Lunteren. Voorafgaand aan de Toogdag wordt de Ledenvergadering gehouden, waarvoor de mannenverenigingen die lid zijn een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Voor alles geldt: Deo Volente.