

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Vrijdag 5 juli

14.15 uur: huwelijksdienst Gert-Jan van den Brink en Jacolien van Harten

Zondag 7 juli

09.30 uur: ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop

18.30 uur: ds. D. Zoet

Vrijdag 12 juli

14.00 uur: huwelijksdienst Jordi Brandsen en Brenda Melissen

Voorzang

Morgendienst: Psalm 93: 4

Avonddienst: Psalm 121: 4

Collecten

1. Diaconie

2. Kerkvoogdij

3. Verenigingsgebouw De Rank

Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes

Collecteren in de eredienst

We collecteren tijdens de erediensten. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.

De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op donderdag zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarden.nl. Via onze website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De kinderopas wordt in één van de zalen beneden gehouden.

Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen.

PASTORALIA

Algemeen

De God aller genade ontferme Zich verder over alle andere zieken thuis en zij die elders verpleegd worden. Ook denken we aan jongeren en ouderen die het moeilijk hebben. Voor hen nemen we de woorden uit Psalm 13, vers 1 en 5 (berijmd) over. Dat de beleving ervan, door de Heilige Geest, u en jou niet vreemd zal zijn.

Hoe lang, o HEERE, mijn toeverlaat,

*Vergeet Gij mijnen jammerstaat?
Hoe lang zult Gij, in mijn ellenden,
Van mij Uw vriend'lijk aanschijn wenden?
Daar al mijn moed en kracht vergaat.*

*Maar, in dit smartelijk verdriet,
Mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet.
Neen, 't zal zich in Uw heil verblijden.
Ik zal den HEER' mijn lofzang wijden,*

AGENDA

Vrijdag 5 juli:

- Bibliotheek geopend
- Gemeente-BBQ

Maandag 8 juli:

- Bijeenkomst met geslaagden

Donderdag 11 juli:

- Uitzending kerkdienst

Vrijdag 12 juli:

- Bibliotheek geopend

Gemeente-BBQ

Ook dit jaar hebben zich weer veel mensen aangemeld voor de gemeente BBQ. U en jij bent aanstaande vrijdag 5 juli vanaf 17.00 uur van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te genieten van een BBQ/Buffer. We willen gezamenlijk de maaltijd rond 18.00 uur beginnen. De locatie is net als andere keren in de tuin van de pastorie aan de Dorpsstraat 17 in Garderen. Lukt het niet met vervoer? Laat het ons gerust weten via: gemeentedaggarderen@hotmail.com, of telefonisch bij Dicky van de Brink 06-21491599 of Evelien van Lagen 06-13145049.

De gemeentedagcommissie

Geslaagdenavond

Voor maandag 8 juli zijn alle geslaagden van harte uitgenodigd aan de pastorie. Van 19.30 tot 20.30 uur is er een gezellig samenzijn met alle geslaagden voor het voortgezet onderwijs. Namens de kerkenraad zal jullie wat worden overhandigd. We hopen tot dan!

Openingstijden Bibliotheek

In de (zomer)maanden juli en augustus is de bibliotheek op de dinsdagavonden gesloten. U/jij bent elke vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur hartelijk welkom.

VAN DE KERKENRAAD

Twaalf-jaarlijkse stemming

De uitkomst van de twaalf-jaarlijkse stemming van 10 juni jl. over het beheer van onze gemeente is dat het blijft zoals het altijd geweest is.

Het beheer is de taak van de kerkvoogden en gaat over de gebouwen en vermogen.

Het college van kerkvoogden valt onder verantwoordelijkheid van het college van notabelen.

Het college van notabelen verkiest de kerkvoogden en het college van notabelen wordt door de lidmaten gekozen. Deze vorm van beheer functioneert naar tevredenheid. De Heere geve Zijn onmisbare zegen over het werk van onze kerkvoogdij en notabelen.

VAN DE DIACONIE

Verantwoording, juni 2024

Collecten kerk e.d.:

€ 1.816,45 Diaconie collecten

€ 792,40 GDC Diaconale projecten Malawi

€ 1.091,50 Shaare Zedek ziekenhuis – noodhulp Israël, inclusief gift 1x € 200

€ 368,50 Shaare Zedek ziekenhuis – noodhulp Israël H.A. collecte

€ 637,32 Zending en evangelisatiefonds

€ 746,90 Philippus t.b.v. A. Kempeneers

€ 630,90 Plaatselijk jeugdwerk

€ 108,75 Zondagsschool

Via Scipio:

€ 59,50 Diaconie collecten

€ 5,50 GDC Diaconale projecten Malawi

€ 29 Shaare Zedek ziekenhuis – noodhulp Israël

€ 1 Noodhulp Oekraïne

€ 28 Zending- en evangelisatiefonds

€ 24 Philippus t.b.v. A. Kempeneers

€ 6,50 Plaatselijk jeugdwerk

€ 5,50 Zendingsbus

Via bank en contant:

€ 450 Diaconie 1x € 250; 1x € 50; 1x € 45; 2x € 30; 1x € 25; 1x € 20

€ 335 Kijken/luisteren diensten 1x € 300; 1x € 25; 1x € 10

Namens de diaconie heel hartelijk dank voor uw gaven!

VAN DE KERKVOOGDIJ

Vrijwillige bijdrage 2024

Na de telling van de contante giften, de toegezegde bedragen en de overbetalingen en ontvangen niet toegezegde bedragen per bank zijn we gekomen tot het mooie bedrag van € 74.836,00. Wij zijn zeer dankbaar voor uw bijdrage en willen u hartelijk danken voor uw gaven.

Uw kerkvoogdij

OVERIGE BERICHTEN

Zondagsschool

Ha jongens en meisjes, we zijn weer bijna aan het eind van dit zondagsschoolseizoen gekomen. Jullie hebben op 7 juli voor de laatste keer zondagsschool. Dan is het vakantie. Na de vakantie starten we weer op zondag 1 september.

Willen jullie zaterdag 7 september alvast vrijhouden? Dan gaan we samen uit, van 13.00-18.30 uur. We gaan ervan uit dat je meegaat. Als dat niet lukt, wil je je dan tijdig afmelden bij Elly, 06-51001442. Misschien wil papa of mama die middag wel mee om jullie te rijden. Dat zou heel fijn zijn! We zien uit naar de aanmeldingen.

Kinder Bijbel Morgens

Na ons vorige kerkbode bericht hebben we een aantal aanmeldingen als vrijwilliger gekregen. Bedankt daarvoor! Helaas hebben we nog veel te weinig vrijwilligers. Vooral op de donderdagen 25 juli en 1, 8 en 15 augustus hebben we er nog veel meer mensen nodig om de morgens goed door te kunnen laten gaan. Daarom nogmaals de vraag: wie wil ons één van deze morgens helpen als vrijwilliger bij het drinken inschenken, knutselen, de speurtocht, een spel o.i.d.? We verwachten de vrijwilligers rond 9.00 uur en om ongeveer 12.30 uur zijn we weer klaar. Jongere kinderen kunnen gerust mee in de kinderwagen.

Daarnaast zijn we nog op zoek naar extra knopen en schelpen. Wie heeft er een aantal voor ons? Kunt u/jij ons met één van deze dingen helpen, neem dan contact op via kbm@hhggarderen.nl of 06-30515855 (graag na 15.00 uur)

Hartelijke groet, kernteam KBM

Laatste oproep: huishoudelijke hulp

Wij zoeken voor onze vader van 94 jaar, weduwnaar, wonend in Garderen, een huishoudelijke hulp voor 4 uur per week. Liefst per 1 juli. Graag reageren via telefoonnummer 06-40440842.

Adullam Winkeltje 't Kroontje

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte cadeaus bent u van harte welkom in het 't Kroontje. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-15.30 uur.

Voor alle wens- en condoleantiekaarten kunt u ook terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-407338.

UIT DE PASTORIE

Voor jou gelezen - leven en sterven van Anton van den Bergh (6)

Ds. Hoogerland schrijft verder over het Godzalig sterven van Anton. Is het niet om jaloers op te worden, ... oud en jong?

Hij vroeg aan de dokter of hij het niet erg vond al zo oud te zijn. De dokter antwoordde dat hij nog niet zo oud was. Anton vroeg toen of, de dokter niet liever jong gestorven was.

De dokter gebruikte later het woord o jé. Toen zei Anton, en zijn vinger wees omhoog, "*dat betekent Jezus, Zaligmaker, Borg. Zult u dat nooit meer zeggen dokter?*"

De dokter vond dat hij een dappere strijder was. Toen zei hij: "dat ben ik niet dokter, dat is er maar Eén geweest, en dat is de Heere Jezus." Ook toen de dokter vond dat hij al zo veel geleden had, zei hij: "*Een heeft er maar veel geleden en dat is de Heere Jezus*".

In de benauwdheid die hij even tevoren had gehad, knarsetandde hij. Toen was ik in de hel, zei hij, en daar doen ze dat allemaal nog, vanaf Adam af. Hij moest inleven wat de dichter zingt:

'Ik lag gekneld in banden van de dood.

Daar de angst der hel mij alle troost deed missen.'

Dat duurde even en toen mocht hij een blik slaan op het kruis, op de gekruiste Christus. Hij zag de voorbede bij de Vader. Hij riep uit: "*Nu mag ik eeuwig God groot gaan maken.*"

Hij keerde zich naar de dokter en zei: "*daar is de eeuwigheid niet te lang voor dokter, krijgt u er nog geen zin in?*" De dokter werd in verlegenheid gebracht en zei dat hij nog jong was. Ieder op zijn tijd, de één jong en de ander oud. "*O, dokter, daar moet u niet mee wachten. tot u ziek bent of oud, dan heb je zoveel met het lichaam te doen, dat je er geen lust meer in hebt. Hebt u*

er wel eens om gevraagd, nee zeker, ik zie het aan uw gezicht. O dokter vraag er toch veel om, en jullie ook", zo zei hij tot allen die bij hem zaten.

Hij waarschuwde voor het stelen van de genade, want al wat we stelen moeten we teruggeven. Voor stelen was Anton altijd zo bang geweest. Doch nu had de Heere hem opgehaald uit grote diepten.

Laat ons allen eens ernstig nadenken over deze woorden. Jong en oud, we stellen uit en we hollen voort. O jeugd, heden indien gij de stem des Heeren hoort, verhardt uw harten niet, maar laat u leiden.

Gods kinderen vrezen menigmaal met vele vrezen, of hun werk wel in der waarheid is.

Toen zei de dokter tenslotte: *"wordt je niet moe van al dat praten?"*

Anton antwoordde: *"Ik ben het niet die spreekt, ik doe alleen de mond open."* Lees in, dat verband eens Matthéüs 10:20. Het wonderlijke was dat zijn stem een bazuin leek en hij sprak met autoriteit. Het was ook heel de stem van Anton niet, want hij was de laatste tijd zo kort van adem en hij sprak ook kort en gebroken. Nu was er in 't geheel geen ademnood Het was alles wonderlijk.

Na alles wat hij de laatste ogenblikken had gezegd, werd zijn stem weer kort. Hij verzocht toen nog te zingen Psalm 73:12: *'k Zal dan gedurig bij U zijn.'*

De bedroefde familie zong eerbiedig en plechtig en tevens verwonderd het opgegeven vers. Zelf kon hij niet meezingen. De dokter voelde na het zingen zijn pols en zei: "Deze strijd is nog niet gestreden. Ik ga nu een poosje weg en hoop laat in de avond nog terug te komen."

Anton werd minder, maar bleef o zo helder. Telkens vroeg hij hoe laat het was. Eerst was het negen uur, daarna kwart over negen. Toen zei hij, zou ik nu hier moeten blijven?

Dat klonk o zo bedroefd. Even later zei hij weer, o moeder, het duurt zo lang, en als nu straks de olie op is, wat dan? Dan kreeg hij het weer, benauwd, maar zijn moeder zei: *"De olie gaat niet op, Anton."* Even later vroeg hij weer hoe laat het was. Het was toen vijf voor halftien. Toen zei hij heel bedroefd: *"Zie je nu wel dat ik me bedrogen heb, de dominee is naar huis gegaan."*

Ik moet nu ook schrijven over die wonderlijke avond en dat tot ere van Gods Naam. Die avond preekte ik in Oostvoorne over Rom. 8:28.

Onder het preken voelde ik dat er iets gebeurde, maar ik wist niet wat. Ik kon het niet laten om dat te zeggen onder de preek en het was juist de tijd dat de Heere, Anton uit zulk een grote diepte uitgehaald had.

Na de dienst ben ik naar de familie van den Bergh gereden. Onderweg werd ik hevig aangevallen dat ik te laat zou komen. Het was mijn begeerte om, als de Heere hem licht gaf, het uit zijn mond te horen.

Kleine kinderen kunnen zelf niet spreken, de Heere getuigt voor hen door middel van Zijn volk. Ouderen kunnen er zelf van getuigen en dat wilde ik graag uit zijn, mond horen. Ons gevoel kan ons zo bedriegen en daarom durfde ik het daarop niet te wagen.

Anton wist, dat ook. Nooit zal ik die ontmoeting vergeten. Hij zat in zijn stoel en is daarin ook gestorven. Nog hoor ik het hem zeggen: *'Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.'* Hij wilde weg, weg naar de Heere. Hij was los van alles en het heimwee naar boven was er.

We mochten de Heere smeken of Hij hem wilde bewaren, dat de duivel nu geen vat meer op hem zou krijgen. Hij had naar lichaam en ziel af zoveel benauwdheid meegemaakt.

Toen we afscheid namen, zei hij, met zijn vinger naar boven wijzend, *tot weerziens daarboven*. Het afscheid was nog met een afscheidskus, het was een hartroerend ogenblik. Toen we even de deur uit waren, blies hij de laatste adem uit en was zijn strijd gestreden. Een jonge bloem afgesneden, maar ook uit loutere genade gezaligd.

Tevredenheid!

“De tevredenheid voorkomt vele zonden en beproevingen. Ten eerste: zij overwint vele zonden. Waar tevredenheid ontbreekt, daar ontbreekt de zonde niet. Ontevredenheid is de eerste schakel van de ketting die alle andere schakels vasthoudt. Er bestaan twee zonden die de tevredenheid verhinderen. Ten eerste het ongeduld. Ontevredenheid en ongeduld zijn tweelingen. (...). Het ongeduld is geen kleine zonde als u ziet waaruit het voortkomt, namelijk uit gebrek aan geloof. Het geloof geeft een juist denkbeeld van God. Het is een verstandige genade; het gelooft dat de wijsheid van God verzachting kan geven en dat Zijn liefde alles kan verzoeten. (...). Ongeduld is de dochter van de trouweloosheid. Wanneer een patiënt geen hoge dunk heeft van de arts en zich inbeeldt dat deze komt om hem te vergiftigen, dan zal hij niets gebruiken van zijn recepten. Als wij een vooroordeel jegens God hebben, en wij ons inbeelden dat Hij komt om ons te doden, dan roepen wij uit als een dwaas mens: ‘Weg met die pleister!’, hoewel die bedoeld was om te genezen. Is het niet beter dat de pleister pijn doet, dan dat de wond zou zweren en etteren?”
(*Thomas Watson, uit ‘De ware tevredenheid’*)

Voor u gelezen

“Geef het Evangelie aan je kinderen, al de glorierijke leerstelsels van genade. Geef hen de voorschriften van Christus en het gezegende inspirerende voorbeeld dat Hij achter heeft gelaten. Geef hen een geheiligd voorbeeld in je eigen leven. Dan heb je oneindig veel meer voor hen gedaan dan wanneer je hen een jaarlijks inkomen had nagelaten dat in miljoenen gemeten kan worden. Je zult hen tot vorsten in het land maken als je hen door Gods genade tot Jezus leidt en hen met de Geest van alle genade begiftigd, zodat ze rijk in het geloof en ijverig in de goede werken zijn.”

(*C.H. Spurgeon, ‘Het gezin: een rots in de wereld’, blz. 88*).

Ten slotte

- Vorige week vrijdag kwamen we met de belijdenisgroep van het afgelopen jaar bij elkaar aan de pastorie. Het was goed om elkaar weer te zien en samen terug te denken aan het ja-woord dat is gegeven. We besloten de bijeenkomst met het lezen van Handelingen 16. Een bemoedigend hoofdstuk waarin staat dat, ondanks de beproevingen en de moeiten die de apostelen ondervonden in het belijden van de Naam van Christus, de Heere doorging om Zichzelf te verheerlijken en daarvoor het getuigenis van mensen wilde gebruiken.
- Afgelopen zaterdag kregen we onder leiding van een boswachter met de groep oud-belijdeniscatechisanten een rondleiding bij de Ermelose schaapskooi. Het was inmiddels voor de derde keer dat we ook op deze wijze bij elkaar waren en het wordt inmiddels een beetje een jaarlijkse traditie. Het was heel interessant en fijn om elkaar op een ontspannen wijze te ontmoeten. Tegelijk was het bijzonder waardevol om op de heerlijkheid van de schepping en Gods hand daarin te worden gewezen. Anders ga je aan veel dingen in de natuur zo heel makkelijk voorbij. We werden gewezen op het nauwe verband tussen de natuur en de Schriftuur. Hoe groot zijt Gij!
- Komende zondag is er ’s morgen bediening van de Heilige Doop. De Heere wil het teken en zegel van Zijn genadeverbond hechten aan het voorhoofd van twee kleine kinderen van de gemeente. We zien ernaar uit om deze dienst te mogen leiden en wensen de ouders een gezegende dienst toe. Daarbij denken we aan de woorden: *‘Zolang als er de zon is, zal Zijn*

Naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in Hem gezegend worden' (Psalm 72:17).

- Maandagavond hopen we onze geslaagden te ontmoeten in de pastorie. Het is altijd een mooi en vreugdevol moment om met onze jongeren te hebben rond het behalen van hun diploma. Nogmaals allemaal van harte gefeliciteerd en hopelijk tot maandag. De negen jongeren van wie ik weet dat ze geslaagd zijn, hebben bericht gehad. Mocht je geen bericht hebben ontvangen en toch zijn geslaagd, dan ben je uiteraard ook van harte welkom.
- Geliefde gemeente, opnieuw groeten we elkaar van huis tot huis. Wees de Heere en het Woord van Zijn genade in alles bevolen.

uw en jouw ds. Zoet