

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Donderdag 30 november

19.30 uur: stud. H. van der Schans, Bijbellezing

Zondag 3 december

09.30 uur: ds. D. Zoet, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur: ds. D. Zoet

Voorzang

Morgendienst: Psalm 51: 3

Avonddienst: Psalm 97: 4

Collecten

1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Stichting Philippus, t.b.v. Anneke Kempeneers

Collecteren in de eredienst

We collecteren tijdens de eredienst. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.

De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of uitzending van een kerkdienst op donderdag zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarden.nl. Via onze website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De kinderopas wordt in één van de zalen beneden gehouden.

AGENDA

Donderdag 30 november:

- Bijbellezing

Vrijdag 1 december:

- Bibliotheek geopend

- Belijdeniscatechisatie

Maandag 4 december:

- Catechisatie

Dinsdag 5 december:

- Catechisatie

- Bibliotheek geopend

- Verkoop collectemunten

- Censura Morum

- Avondmaalskring

Woensdag 6 december:

- Mannenvereniging

Donderdag 7 december:

- Uitzending kerkdienst

Vrijdag 8 december:

- Bibliotheek geopend
- Belijdeniscatechisatie

Zaterdag 9 december:

- Jeugdvereniging 'De Steenrots'

Bijbellezing

Donderdagavond 30 november zal er weer Bijbellezing worden gehouden, aanvang 19.30 uur.

Bibliotheek De Rank

Onze kerkelijke bibliotheek is open op de dinsdag- en vrijdagavonden van 18.30 uur tot 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Bent u/jij nog nooit geweest? Kom gerust eens binnenlopen in De Rank. Er komen regelmatig weer nieuwe boeken bij, dus is er zeker wel iets voor u/jou te vinden! Wij hopen ook dit seizoen weer nieuwe (jonge) lezers in de bibliotheek te zien!

De bibliotheekcommissie

Catechisaties

De leerstof voor de catechisaties van maandag 4 en dinsdag 5 december is te vinden op bladzijde 108 van de map.

Verkoop collectemunten

Op dinsdag 5 december van 19.00 tot 20.00 uur is er gelegenheid om collectemunten aan te schaffen in De Rank.

Censura Morum en Avondmaalskring

In verband met de te houden bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 10 december zal er op dinsdag 5 december om 20.00 uur Avondmaalskring worden gehouden in De Rank. Iedereen is hier welkom. Voorafgaand wordt er, eveneens in De Rank, van 19.15 tot 19.45 uur Censura Morum gehouden.

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Woensdagavond 6 december is er mannenvereniging om 19.45 uur in De Rank. 2 Timotheüs 4 is aan de orde van behandeling. Alle leden en belangstellenden van harte uitgenodigd.

Uitzending kerkdienst

Op donderdag 7 december zal er om 19.30 uur een kerkdienst worden uitgezonden via de kerktelefoon en de website.

Jeugdvereniging 'De Steenrots'

Zaterdag 9 december is er weer een gezellige jeugdavond van 15+ op de jeugdzolder van De Rank. We starten om 19:30 uur. Jij bent ook van harte welkom! Breng vooral vrienden/bekenden mee! Houd voor de precieze invulling van de avond je app in de gaten! Laat je even weten of je komt? App of bel: 06-24689478.

Groeten Arne & Denise, Hanna, William

Contactmiddag (Advent en Kerst)

Graag nodigen wij u uit voor de aankomende contactmiddag op dinsdag 19 december a.s. in ons verenigingsgebouw 'De Rank'. We beginnen deze keer een half uur later, namelijk om 15.00 uur. Inloop vanaf 14.45 uur. Deze middag zal in het teken staan van Advent en Kerst. Ds.

Zoet hoopt een meditatie te houden die afgestemd is op het kerstevangelie. Verder zal er een kerstverhaal worden verteld en zingen we met elkaar Psalmen en enkele liederen.

Om 17.00 uur gebruiken we gezamenlijk een maaltijd met brood en soep. De kerstcontactmiddag zal ongeveer tussen 18.15 en 18.30 uur afgelopen zijn. Ook voor deze middag geldt dat iedereen, van welke leeftijd ook, welkom is. Dat geldt ook wanneer u nog niet eerder naar de contactmiddagen bent geweest. U kunt gewoon komen! Maar als u gebruik wilt maken van de broodmaaltijd, dan is het nodig om u van tevoren hiervoor op te geven bij diaken J. de Koning, tel. 0577-461862. E-mail: j.de.koning@hhggardenen.nl

VAN UW KERKENRAAD

(Her)verkiezing ambtsdrager

Tegen de herkiesbare ambtsdragers, ouderling P. Mourits en de diakenen H. Beitler en J. Kieft zijn geen bezwaren ingediend, zodat ze in januari herbevestigd kunnen worden.

De heer. P.W. Stam uit Ermelo, die gekozen was als ambtsdrager, heeft niet de vrijmoedigheid gehad om dit aan te nemen. De Heere geve hem vrede op deze genomen beslissing.

VAN UW KERKVOOGDIJ

Verjaardagsfonds

Een aantal gemeenteleden heeft in de aula van De Rank het nieuwe orgel al gezien. Dit orgel is gekocht van het geld dat ontvangen is vanuit het verjaardagsfonds. We willen iedereen bedanken die hier aan bijgedragen heeft!

Uw kerkvoogdij

VAN DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Dagboekjes de Banier

De Banier dagboekkalender heeft in de loop van de jaren bij veel mensen een vertrouwde plaats gekregen. De zendings- en evangelisatiecommissie stelt u ook dit jaar weer in de gelegenheid om dit dagboek te bestellen ten bate van de zending.

De Banier dagboekkalender 2024 is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen, gedichten en citaten.

U kunt de dagboekjes tot uiterlijk zaterdag 2 december bestellen, het liefst per mail bij de heer Van der Wekken: dezaaier@hhggardenen.nl, of via 06-50730210. Deze boekjes zullen we dan bij u bezorgen.

Terugblik zendingsavond ... hart voor Joden

Als het even kan, belt hij aan bij de woningen waar een 'mezuzah' aan de deurposten hangt. Het langwerpige doosje op de deurpost met daarin een stukje perkament met twee passages uit de Thora, laat zien dat er Joden wonen. Voor hen heeft Asaf Pelled een bijzondere missie: hen in contact brengen met de boodschap van het Evangelie.

Donderdag 23 november j.l. was Asaf tijdens de zendingsavond als spreker in ons midden.

Met een vleugje humor vertelde hij, zelf Jood en opgegroeid in een kibboets in Israël, welke zoektocht hij heeft gehad. Vragen als 'wat betekent het om Jood te zijn' en 'waarom kunnen wij geen vrede vinden', hielden hem bezig. In de boekenkast van zijn ouders vond hij het Nieuwe Testament die ooit door een Nederlandse vrijwilliger was geschonken. Gegrepen door de Persoon van Jezus, ontdekte Asaf dat Hij meer is dan een wijze Rabbi en mocht hij Hem leren

kennen als persoonlijke Verlosser van zijn zonden. Vanaf dat moment was er de diepe wens dat zijn volksgenoten deze boodschap ook zouden horen.

Asaf werkt nu bij International Mission to Jewish People en evangeliseert onder Joden die hij thuis ontvangt of op straat en bij Joodse gemeenschappen ontmoet. Gemakkelijk is het niet wanneer hij een defensieve houding onder zijn volksgenoten ervaart of merkt dat Joden worden weggehouden bij het Evangelie.

Dit werk kan niet zonder gebed om Gods leiding en Geest. Laten we meebidden voor het Joodse volk.

Heeft u de zendingsavond gemist? D.V. volgend najaar hopen we weer een zendingsavond te organiseren.

Zendings- en evangelisatiecommissie 'De Zaaier'

OVERIGE BERICHTEN

Zondagsschool

Zondag 3 december willen we ons in de kerk voorbereiden op het komende kerstfeest van de zondagsschool. Alle kinderen worden na de morgendienst in de kerk verwacht. We zijn om 12.00 uur weer klaar.

Het kerstfeest zal zaterdagavond 16 december om 19.00 uur plaatsvinden in de kerk. Jong en oud zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Aankondiging Kerstpost Woord & Daad

Ook komende maand willen we weer graag uw kerstpost verzorgen! Voor het reguliere posttarief van € 0,96 per kaart kunt u uw post bij ons inleveren. Postzegels kopen is dus niet nodig! Meer informatie over inleverpunten (Uddel, Garderen, Speuld) en data volgt in de volgende kerkbode.

Comité Woord & Daad Midden Veluwe

Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen.

Adullam Winkeltje 't Kroontje

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte cadeaus bent u van harte welkom in het 't Kroontje. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-15.30 uur.

Voor alle wens- en condoleantiekarten en nu ook kerst- en nieuwjaarskaarten kunt u ook terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-407338.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen – ‘En het geschiedde...’, Lukas 2:1-8

“Heeft Jezus een geboortedag? Ja, die heeft Hij. Als Hij geen menselijke geboorte zou hebben, dan zou het buiten ons bereik liggen om in God herboren te worden. Hij is geboren, opdat wij opnieuw geboren zouden worden.

Christus is geboren en hoeft niet opnieuw geboren te worden. Opnieuw geboren worden is alleen noodzakelijk voor de mens, wiens geboorte vervloekt is. Laat daarom Christus'

barmhartigheid in onze harten gestalte krijgen. Zijn moeder droeg Hem in haar schoot; laten wij Hem in ons hart dragen. De maagd is door de vleeswording van Christus bevrucht; laten onze harten bevrucht worden door het geloof in Christus. Zij bracht de Verlosser voort; wij moeten Zijn lof voortbrengen. Laten we niet onvruchtbaar zijn, laten onze zielen vrucht dragen voor God.

De geboorte van Christus uit de Vader zonder moeder en de geboorte van Christus uit een moeder zonder vader, beide geboorten zijn wonderbaarlijk. De eerste is eeuwig, de tweede is in de tijd. U mag zich wel afvragen wanneer Hij uit Zijn moeder werd geboren. Maar wanneer Hij uit de Vader werd geboren, dat kunt u niet vragen. Hij is geboren, maar kent geen tijd. Hij is als Eeuwige geboren uit de Eeuwige.”

(Aurelius Augustinus)

Te laat bidden (n.a.v. Openb. 6: 15-17)

“Maar die de verborgen omgang met God kennen, zij zullen op die dag niet beschaamd worden. de Heere kent degenen, die de Zijnen zijn, ook al zouden zij zichzelf een naamloze gevoelen. Dat eenzame bidden. Al was het maar een zuchten. Dat zuchten is zelfs niet aan gebedswoorden, aan gebedsvormen, aan gebedstijden of aan gebedsplaatsen gebonden. Men kan ook zonder dit alles biddend over de aarde gaan. Het is tenslotte een hartenzaak, die er is of die er niet is. Dat aanhoudende bidden. Waarin het zo benauwd kan worden onder een gesloten hemel, maar waarin een zondaar liever zou omkomen dan loslaten. God heilig lastig te vallen, zonder het recht van God te durven krenken.”

(Overgenomen uit 'Gebedsgestalten', ds. F. Bakker)

Ten slotte

Geliefde gemeente, komende zondag begint de adventstijd. Het is een bijzonder voorrecht dat de prediking van de Christus der Schriften, Die gekomen is en Die komen zal, in deze adventsweken mag uitgaan. Het laat ons Gods bemoeienis zien met wat verloren is. Wat is uw verwachting? Waar verlang jij naar? Gemeente, God geve ons adventsverwachting. Want die verwachting, gewerkt door Zijn Geest, zal zeker worden vervuld. Dan zal grote kerstblijdschap ons deel zijn. Dat is vreugde om Christus en vreugde in Christus. Van harte toegebeden!

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw en de kinderen,
uw en jouw ds. D. Zoet.