

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 17 september

09.30 uur: ds. D. Heemskerk (Uddel)

18.30 uur: ds. D. Heemskerk

Voorzang

Morgendienst: Psalm 32: 6

Avonddienst: Psalm 84: 4

Collecten

1. Diaconie

2. Kerkvoogdij

3. Bibliotheek 'De Rank'

Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes.

Collecteren in de eredienst

We collecteren tijdens de eredienst. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.

De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of uitzending van een kerkdienst op donderdag zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggardenen.nl. Via onze website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De kinderoppas wordt in één van de zalen beneden gehouden.

VAN DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Open kerk

Het was zaterdag 19 augustus jl. alweer de zevende keer dat onze kerk tussen 11.00 en 13.00 uur open was. Ook nu kwamen er weer verschillende bezoekers. Meestal mensen die langs komen met de fiets en spontaan even de kerk binnen lopen. Ze kwamen uit verschillende plaatsen. Onder andere uit Enschede, Sassenheim, Hellevoetsluis en dichterbij: Voorthuizen.

Sommige bezoekers raken geëmotioneerd als ze de kerk binnenstappen. Het maakt herinneringen bij hen los. Soms wordt daarover gesproken. Dan bied je een luisterend oor. En je hoopt en bidt, dat mensen die niet meer naar de kerk gaan, toch terug zullen keren.

Een bezoeker zag op het predikantenbord een overlijdensteken staan achter de naam van ds. J. Catsburg (in de periode 1977-1984 predikant te Garderen). Ds. Catsburg stierf in de leeftijd van 55 jaar. Dan heb je een gelegenheid om te vertellen over zijn meditatie Elia's laatste gang die hij een week voor zijn sterven schreef. Onze predikant herinnerde er onlangs aan tijdens een preek over Elia's opneming ten hemel.

Ook wordt door een bezoeker gesproken over de kerk als plaats waar eerbied nodig is. We komen in het huis van God. Iemand had op zondag gezien in welke kleding de mensen naar de kerk gingen en ook jonge meisjes met een hoedje op. Dat vond ze bijzonder stijlvol.

Tot twee keer toe kwam er een zoon met een bejaarde moeder binnenlopen. Ze gingen regelmatig met hun moeder een dagje uit. Op initiatief van moeder kwamen ze de kerk binnen.

Dikwijls wordt de vraag gesteld: hoeveel mensen komen hier zondags in de kerk? En als je dan vertelt: gemiddeld 's morgens en 's avonds 450 mensen, dan zijn ze helemaal verbaasd. In eigen gemeente liggen die aantallen veel lager.

Wat een voorrecht dat we bij ons en in vele gemeenten op de Veluwe op zondag nog met vele mensen bijeen mogen komen onder de prediking van Gods heilig Woord.

Laten we bidden om de toepassing door de Heilige Geest.

Geschreven door één van de vrijwilligers die gastheer wilde zijn.

Zendings- en evangelisatiecommissie 'De Zaaier'

VAN DE DIACONIE

Verantwoording diaconie, augustus 2023

Collecten kerk e.d.:

€ 1.864,12 Diaconie collecten

€ 769,70 Speciaal onderwijs op reformatorische grondslag Barneveld e.o.

€ 712,50 Plaatselijk jeugdwerk

€ 2.318 Zendingmiddag – ZHHK kerkbouw Powakka Suriname

€ 777,74 HHK Fonds noodlijdende gemeenten en personen

€ 38,10 Zondagsschool

Via Scipio:

€ 80,50 Diaconie collecten

€ 25 Speciaal onderwijs op reformatorische grondslag Barneveld e.o.

€ 32 Plaatselijk jeugdwerk

€ 118 HHK Fonds noodlijdende gemeenten en personen

€ 1 Zondagsschool

Via bank en contant:

€ 810 Diaconie 1x € 500; 1x € 125; 2x € 50; 2x € 30; 1x € 25

€ 100 Bruiloft voor diaconie 1x € 100

€ 200 Zendingmiddag – ZHHK kerkbouw Powakka Suriname 1x € 100; 2x € 50

€ 25 Kijken/luisteren diensten 1x € 15; 1x € 10

Namens de diaconie heel hartelijk dank voor uw gaven!

AGENDA

Vrijdag 15 september:

Bibliotheek geopend

Maandag 18 september:

Vrouwenbijbelkring

Dinsdag 19 september:

Bunyanavond

Bibliotheek geopend

Woensdag 20 september:

Moedermorgen

Mannenvereniging

Donderdag 21 september:

Uitzending van een kerkdienst

Vrijdag 22 september:

Bibliotheek geopend

Zaterdag 23 september:

Startavond Daniël

Dinsdag 26 september:

Opvoedingsavond

Bibliotheek De Rank

Onze kerkelijke bibliotheek is open op de dinsdag- en vrijdagavonden van 18.30 uur tot 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Bent u/jij nog nooit geweest? Kom gerust eens binnenlopen in De Rank. Er komen regelmatig weer nieuwe boeken bij, dus is er zeker wel iets voor u/jou te vinden! Wij hopen ook dit seizoen weer nieuwe (jonge) lezers in de bibliotheek te zien!

De bibliotheekcommissie

Vrouwenbijbelkring 'Eén ding is nodig'

Maandag 18 september willen we weer starten met onze bijeenkomsten in dit nieuwe winterseizoen. De avonden beginnen om kwart voor 8 en de koffie staat klaar vanaf half 8.

We beginnen met het eerste hoofdstuk uit het nieuwe Bijbelstudieboekje over het leven van Petrus. Het eerste hoofdstuk gaat over zijn roeping. We wensen jullie een goede voorbereiding en zien er naar uit elkaar allemaal weer te ontmoeten. Ben je nog nooit geweest en zou je ook een avondje mee willen doen? Van harte welkom!

Bunyanavond

Zo de Heere geeft, hopen we dinsdag 19 september de eerste Bunyanavond te houden van het nieuwe seizoen. De plaats van samenkomen is De Rank. Tijdens de Bunyanavonden wordt het boek 'De heilige oorlog' behandeld. We maken gebruik van een PowerPointpresentatie, zodat de inhoud van het boek nog dichterbij wordt gebracht. De inloop met koffie of thee is vanaf 19.45 uur. We beginnen de avond om 20.00 uur en sluiten om uiterlijk 22.00 uur af. U bent/jullie zijn van harte welkom! Ook als u/jij nog nooit geweest bent.

Moedermorgen

Woensdag 20 september gaan we weer van start met de moedermorgens. Alle moeders zijn van harte welkom in De Rank. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. We beginnen om 9.30 uur en sluiten de ochtend af om ongeveer 11.00 uur. We behandelen het negende hoofdstuk uit 'Elke dag nieuw', van Elise Pater-Mauritz. Ben je nog nooit geweest? Kom gezellig een keer kijken. Je mag je kleine kind(eren) meenemen. We zien uit naar je komst!

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Woensdagavond 20 september is er mannenvereniging om 19.45 uur in De Rank. 2 Timotheüs 1 is aan de orde van behandeling. Alle leden en belangstellenden van harte uitgenodigd.

Uitzending kerkdienst

Op donderdag 21 september zal er om 19.30 uur een kerkdienst via de kerktelefoon en de website uitgezonden worden.

Openingsavond Daniël

Ha allemaal! D.V. vrijdag 23 september 2023 zal de eerste Daniëlavond plaatsvinden. De avond begint om 19.45 uur en zal in het teken staan van gezelligheid en ontmoeting. Inloop vanaf 19.30 uur. Deze avond zal het begin zijn van een reeks Daniëlavonden die ongeveer één keer in de drie weken worden georganiseerd (afwisselend op woensdag- en zaterdagavond). Tijdens de bezinningsavonden gaan we nadenken over de brief van Jakobus aan de hand van het boekje 'Met woord en daad'. Daarnaast zullen er een aantal avonden in het teken van ontspanning staan, waarbij we deelnemen aan een activiteit. Graag zien we het komende seizoen weer wat nieuwe gezichten. Ben jij achttien jaar of ouder (en mogelijk nog nooit geweest)? Zet de startavond dan in je agenda! Hopelijk tot snel!

Opvoedingsavond

Als opvoeders weten we ons dagelijks verantwoordelijk voor de vorming van onze kinderen. Een stroom van boekjes probeert ouders hierbij een helpende hand te bieden. De realiteit leert echter dat onderlinge ontmoeting minstens zo helpend is.

Vandaar dat er in onze gemeente een opvoedingsavond gepland is op dinsdag 26 september om 19.45 uur in De Rank. Deze opvoedingsavond heeft als thema: 'huisgodsdienst'. We hebben bij de doop van ons kind beloofd dat we hem/haar zouden onderwijzen in de leer die naar de Godzaligheid is. Maar hoe geef je dat in de praktijk vorm? Hoe doe je dat als er zoveel dingen zijn die je aandacht vragen en je tijd in beslag nemen? Hoe doe je dat als je niet gewend bent om over de Bijbel en over het geloof te praten? Wat een verantwoordelijkheid drukt er op onze schouders als we bedenken dat, zonder wedergeboorte, onze kinderen verloren liggen. Dan zullen we er toch alles aan willen doen om ons kind te behouden?

Deze avond over huisgodsdienst heeft een praktische spits en wordt verzorgd door Wim Klop van de HHJO. Het is een avond bedoeld voor vaders en voor moeders. Als het niet lukt om samen te komen, dan is één ouder uiteraard ook van harte welkom!

OVERIGE BERICHTEN

Hartelijk dank

Maandag en dinsdag 28 en 29 augustus hebben we met elkaar De Rank schoongemaakt en op zaterdag 2 september zijn de hagen van de begraafplaats door vele vrijwilligers geknipt en geschoren en het snoeiafval opgeruimd. We willen een ieder hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd om dit werk gedaan te krijgen. Tot onze spijt waren we te laat om vorige week een bedankbericht in de kerkbode te plaatsen, maar het weer was voortreffelijk en de sfeer was goed en zo mocht het werk in saamhorigheid gedaan worden. Nogmaals hartelijk dank, ook namens kerkvoogdij.

Met vriendelijke groet, Kees Floor/Gerda Reijnders

Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen.

Groeten uit Suriname

Tijdens de VakantieBijbelWeek hoorden 116 jongeren over Daniël en zijn vrienden die de God van Israël bleven dienen in een heidens land. Hoe herkenbaar is deze situatie voor de jongeren hier. Verschillende jongeren klopten daarom aan voor een persoonlijk gesprek. Wat waardevol om zo samen de Bijbel te onderzoeken.

Inmiddels is de vakantie voorbij en zijn veel jongeren weer vertrokken voor hun studie. Ook ik hoop binnenkort te vertrekken voor verlof in Nederland. Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten. Het Support Team organiseert daarvoor op 14/10 een dag voor jong en oud. Mag ik zeggen; tot ziens?

Hartelijke groeten van Anneke Kempeneers

Adullam Winkeltje 't Kroontje

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte cadeaus bent u van harte welkom in het 't Kroontje. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag

van 10.00-15.30 uur. Voor kaarten kunt u ook terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-407338.

UIT DE PASTORIE

Na het Heilig Avondmaal

“Het is nodig afgesneden te worden van ons eerste verbondshoofd Adam en de tweede Adam ingelijfd te worden en alzo Zijn weldaden deelachtig te worden, waardoor Hij onze God wil zijn en wij Zijn volk. En dit nieuwe verbond is en blijft alleen Gods werk, vrij, soeverein, eenzijdig, naar Zijn welbehagen. Wij vallen erbuiten, al wordt het in ons uitgewerkt.

O, dat de Heere het woord van Zijn beloften vervullen mocht, ook onder ons: *‘Zie, de dagen komen, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken.’* Hij had voortijds Zijn verbond met ons, met Nederland. Hij heeft hier Zijn vuur- en hardstede gehad. Maar wij hebben het verbond vernietigd.”

*Wij hebben God op 't hoogst misdaan,
Wij zijn van 't heilspoor afgegaan;
Ja, wij en onze vaad'ren tevens.*

“Naar recht moet de Heere ons overleveren aan onszelf. Maar naar Zijn genade make Hij een nieuw begin. Hij schenke het nieuwe leven en Zijn Geest uit de hoogte en schrijve Zijn wet in onze harten. Hij zij onze God en wij Zijn volk. Hij doe ons Hem kennen, kleinen en groten, kinderen en ouders, en Hij moge de zonde van het overblijfsel van Zijn erfenis voorbijgaan. En ook onderwerpe, persoonlijk, make Hij een nieuw begin in veler leven. Hij openbare Zijn Wet in veler hart, tot kennis van zonde en schuld, maar ook tot kennis van de noodzakelijkheid van Christus en van de vergeving der zonden.

Hij kan een geheel nieuw begin in ons leven maken, al is het nog zo verknoeid en verdorven. Hij maakte het nieuw in Manasses leven, in het leven van de zondares die knielde aan Jezus' voeten. Hij is de Machtige. Niet door kracht, noch door geweld, maar door Zijn Geest maakt Hij een nieuwe man, een nieuwe vrouw. Maar dan ook geheel nieuw. Niet wat opknappen, maar nieuw. En die belofte is zo vast. O, dat een verlegen volk dan het eigen pogen maar mag staken, het eigen leven los mag laten, om het te vinden in dat nieuwe dat de Heere maakt. ‘Die in Christus is, die is een nieuw schepsel.’ Welk een weldaad! Zijn wet in de harten. Door Hem geleid, Hem kennen. Hij onze God en wij Zijn volk, in die schuldvergiftenis in Christus' bloed. En dat gedurig weer. Wij verzondigen het dagelijks. Steeds weer moet het oude nieuw gemaakt worden. Ook kunnen wij bij het oude manna niet leven. Maar de Heere maakt alles nieuw.

Een nieuw verbond! Daarvan spreekt het Avondmaal. Teken en zegel van dat verbond, van de belofte van schuldvergeving in Zijn bloed - tot sterking van het zwak geloof. En dan voor zulken die het verbond overtreden hebben, zichzelf als bondsbrekers leerden kennen, maar ook leerden hopen op de belofte van dat nieuwe verbond, in Christus, en van de schuldvergiftenis, en wier begeerte het is in Gods wegen te wandelen, in nieuwheid des levens. Om alzo gesterkt te worden in het geloof en de hoop, en voortaan te leven uit dat nieuwe verbond, naar Gods wet, geschreven in de harten, nauwer met Hem verbonden, in vaster wetenschap van de vergeving der zonden.

Tot eenmaal vervuld wordt: *‘En ik hoorde een grote stem, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op de troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’”*

(Uit: "Aan 's Konings tafel" van ds. J.T. Doornenbal")

Belijdeniscatechisatie

Vrijdagavond 29 september is de eerste avond van het nieuwe seizoen van de belijdeniscatechisatie. Dit zal vooral een kennismakingsavond zijn. We beginnen om 20.00 uur in De Rank. Het is nog tot zaterdag 23 september mogelijk om je op te geven. Heel fijn dat er zich al een aantal hebben aangemeld, maar er kunnen er nog altijd meer bij. De Heere roept ons op om in dit leven goede keuzes te maken en voor Hem en Zijn dienst uit te komen. Leg deze oproep niet naast je neer.

In de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer zegt de Heere Jezus: *"Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft."*

Te laat bidden (n.a.v. Openb. 6: 15-17)

"Er is nu geen verschil meer. De koning ligt hier naast de bedelaar. Geleerden naast analfabeten. Allen gelijk. Allen dezelfde in die ure. Misschien hebben zij elkaar gisteren nog veracht op gehaat. In haat en nijd tegenover elkaar geleefd. Misschien ook hebben zij samen gedanst of gefeest of naast elkaar in de kerk gezeten. In elk geval, zij hebben samen maar één bed. Dat de bergen hen zullen verhoren.

Onder deze ernstige bidders is er niet één, die wel eens waarachtig voor God op de knieën is gevallen. De één wilde dat niet. Hij kon zichzelf wel redden. De ander had er geen tijd voor. Hij beschikte niet over zijn tijd, maar zijn tijd beschikte over hem, en zo sleurde de tijd hem mee naar deze vreselijke dag. Een derde is het wel eens van plan geweest. Hij heeft er wel eens een indruk van gehad, dat het zo niet kon. Maar het bleef bij het plan. Een vierde is weleens in de binnenkamer geweest toen de angst voor de eeuwigheid hem drukte of toen er nood in zijn leven was. Maar hij kwam in die kamer niet meer terug, toen die angst was vergeten, of toen de nood was verdwenen. Een vijfde heeft zelfs dikwijls in het gebed vertoefd. Maar hij is daar nooit zondaar voor God geworden. Het waren alleen maar gebedsvormen."

Overgenomen uit 'Gebedsgestalten' van ds. F. Bakker

Ten slotte

Geliefde gemeente, we mogen terugzien op de afgelopen avondmaalszondag die als een oase was in de woestijn van dit leven. Wat is de Heere goed en goedertieren (Psalm 23: 6a). En dat voor een volk wat moet belijden het niet verder te brengen dan midden in de dood te liggen. Als het hoofd uit de gebreken wordt opgeheven en Gods Geest geloof in beoefening geeft om op Christus te zien, dan moeten alle benauwers zwijgen. Dan richt de Heere de tafel aan voor het aangezicht, tegenover de tegenpartijders (Psalm 23:5a). Dan maakt de Herder het hoofd vet met olie en zorgt Hij ervoor dat de beker overvloeiende is (Psalm 23:5b). Dan blijft er niets dan verwondering en bewondering over:

*Geloofd zij God, Die Zijn genade
Aan mij heeft groot gemaakt;
Die voor mijn welstand waakt:
Zijn oog slaat mij in liefde gade;
Hij wil mij heil bereiden;
Mij in een vesting leiden.*

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie van ons allen. Bovenal wensen we u Gods zegen toe voor tijd en eeuwigheid beide,

uw en jouw ds. D. Zoet

