

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 28 november

09.30 uur: ds. D. Zoet

18.30 uur: ds. D. Zoet

Collecten

1. Diaconie
 2. Kerkvoogdij
 3. Onderhoud en uitbreiding begraafplaats
- Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes

De collecten worden gehouden bij de uitgang van de kerk. Tevens kunt u gebruikmaken van de Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens. De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op donderdag, zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarden.nl. Via onze website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.

De Rank

De aula in 'De Rank' is ingericht om de diensten in de kerk via een groot scherm te volgen. U kunt zich aanmelden voor een plaats in 'De Rank' bij Evelien van Lagen-Muis. Dit kan per mail, evelien@top360.nl, of via het telefoonnummer 06-13 14 50 49.

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten is er kinderopas in De Rank.

AGENDA

Vrijdag 26 november:	belijdeniscatechisatie
Zaterdag 27 november:	Jeugdvereniging 15+
Maandag 29 november:	catechisatie
Dinsdag 30 november:	catechisatie
Dinsdag 30 november:	Bunyanavond
Vrijdag 3 december:	belijdeniscatechisatie
Vrijdag 3 december:	Jeugdvereniging 15-

Jeugdvereniging 15+

Zaterdagavond 27 november is er jeugdvereniging 15+. Hartelijk welkom om 20.00 uur in De Rank. Inloop vanaf 19.45 uur.

Marco en Rende

Catechisaties

Zo de Heere geeft, hoop ik jullie maandag 29 en dinsdag 30 november weer te ontmoeten. De leerstof vind je op bladzijde 16 van de map!

Vrouwenbijbelkring 'Eén ding is nodig'

Vanwege de omstandigheden inzake corona zal er maandag 29 november geen vrouwenbijbelkring worden gehouden.

Bunyanavond

Zo de Heere geeft, hopen we dinsdag 30 november de tweede Bunyanavond te houden in ons verengingsgebouw 'De Rank'. Tijdens de Bunyanavonden wordt het boek 'De heilige oorlog' behandeld. We maken gebruik van een PowerPointpresentatie, zodat de inhoud van het boek nog dichterbij wordt gebracht. De inloop met koffie of thee is vanaf 19.30 uur. We beginnen de avond om 20.00 uur. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Voor de goede orde wijzen we u erop dat het nodig is u van tevoren op te geven. Dat kan via de website of telefonisch bij ouderling Morren, 0342-472512. U bent van harte welkom!

De Heere stelle dit onderwijs tot rijke zegen.

Jeugdvereniging 15-

Vorige week hadden we JV. Samen dachten we na over het onderwerp 'Christen zijn in de praktijk!' Na de pauze had Wilfred een spel voor ons bedacht. Vrijdag 3 december hopen we weer bij elkaar te komen. Iedereen is vanaf 19.15 uur van harte welkom. Om 19.30 uur begint de avond. Marius zal deze keer voor een activiteit zorgen. We hopen jullie allemaal weer te zien!

Hartelijke groet, Marius, Bart en Janneke

Kerstfeest zondagsschool

We zijn voornemens om zaterdag 18 december om 19.00 uur het kerstfeest te vieren met de kinderen van de zondagsschool. In verband hiermee worden alle zondagsschoolkinderen op 5 december na de morgendienst in de kerk verwacht.

ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Dagboekjes de Banier

De zendings- en evangelisatiecommissie stelt u ook dit jaar weer in de gelegenheid om de 'Banier Dagboekkalender' te bestellen.

De 'Banier Dagboekkalender' is een dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen, gedichten en citaten.

Als u nog een dagboekje wilt bestellen, dan willen we u vagen dit zo spoedig mogelijk te doen. Het liefst per mail bij de heer Van der Wekken: dezaaier@hhggarderen.nl, of via 06-50730210. Deze boekjes zullen we dan bij u bezorgen.

OVERIGE BERICHTEN

Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Herhaalde oproep vrijwilligers kerkschoonmaak

Door middel van dit bericht wil het kostenrechterpaar u oproepen om u aan te melden voor de wekelijkse kerkschoonmaak. We zijn bezig om aan het rooster voor het komende jaar invulling

te geven. Er zijn nog enkele gaten te vullen. Ons doel is om de huidige bezetting op peil te houden. De frequentie is dan ongeveer een schoonmaakbeurt één keer in de twee maanden. De schoonmaakbeurt zelf neemt anderhalf uur in beslag.

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Mariska Floor op nr. 06-20673849 of via de mail naar koster@hhgarderen.nl.

Bloemschikken voor Anneke

De bloemschikavond, welke gepland stond voor 1 december, kan helaas niet doorgaan. Dit i.v.m. de coronaregels.

Home Team Anneke

Winteractie voor Adullam

Ook dit jaar kunt u weer bloemstukken bestellen bij Bloem Momentje! Gezellig in huis of leuk als cadeau voor iemand anders! De winst is 100% voor Adullam.

U kunt kiezen uit 4 verschillende producten:

- Toef met decoratie
- Amaryllis op boomschijf
- Vaas met hangkandelaar
- Kaars met winterdecoratie

U kunt de producten zien, bestellen en betalen op www.bloemmomentje.nl en vervolgens ophalen bij Fam. Van Moorselaar, Van Pallandtstraat 7, Putten (0341-360123).

Er zijn 2 vaste ophaalmomenten:

1. Zaterdag 20 november (bestellen kan tot 18 november).
2. Zaterdag 18 december (bestellen kan tot 16 december).

Mogen we rekenen op uw steun?

Adullam winkeltje 't Kroontje

Voor al uw fotokaarten, handgemaakte cadeauartikelen en nog veel meer... Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-15.00 uur.

Voor bestellingen van ondergoed en nachtkleding en voor de aanschaf van wens –en condoleancekaarten, Paleisweg 2 B, 0577-407338.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen

'De Heere weet'

Het troost mij, Heere, dat U weet
wat van Uw maaxsel is te wachten.
Hoe zwak ik ben en klein van krachten,
en vol van zondige gedachten.
Maar U weet ook wel van het leed,

dat ik vaak in mijn hart gevoel,
omdat 'k U niet genoeg kan vrezen,
nog niet volmaakt voor U kan wezen.
Ja, U kunt alles in mij lezen,
en weet precies wat ik bedoel.

U weet mijn vreugden en verdriet.
O, wat een troost, 'k heb niets te duchten.

In al mijn noden en mijn zuchten,
mag ik gedurig tot U vluchten,
tot U, Die alles weet en ziet.

M.A. Groeneweg-de Reuver (1933-2018) – Uit ‘Gij draagt mij’

Voor u gelezen

“Willen wij daarin ooit recht kunnen roemen, dat ons een Kind is geboren en een Zoon gegeven is, laten we ons dan benaarstigen, dat Hij voor ons geboren is. Men moest geen rust hebben, voor men de zekerheid had, aan dat grote voorrecht deel te hebben. Beproof uzelf toch, dat Hij in ons is geboren, dan zal dat ook een ontwijfelbaar bewijs zijn, dat Hij ook voor ons is geboren”
(A. Hellenbroek).

Ten slotte

Geliefde gemeente, we leven weer bijna in de tijd van Advent. Komende zondag is het de eerste adventszondag. Het is altijd weer bijzonder stil te mogen staan bij het wonder van de komst van Gods Zoon in het menselijke vlees. Zijn komst naar deze aarde is een onbegrijpelijk groot wonder, maar was tegelijk ook allernoodzakelijkst. Er zou anders immers geen behoud meer mogelijk zijn.

Ik zie er naar uit om met u en jou de komende weken samen te komen rondom de verkondiging van dit heerlijke en heilrijke Woord. Laat onze verwachting in alles zijn van de Eniggeborene van de Vader. Hij is vol van genade en waarheid (Joh. 1:14). Dat ons hart dan vol adventsverlangen zal uitzien naar Zijn komst in ons eigen hart en leven. Want dan roept de Heere ons toe, wat Hij in Zijn beloften bekendmaakt aan een uitziend volk: *‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen’* (Jes. 9:1).

De noden en zorgen in ons midden zijn vele. Het is ons gebed dat de Heere u en jullie allemaal goed en nabij zal zijn in de Zoon van Zijn eeuwige liefde!

Met een hartelijke groet,
uw en jouw fam. ds. D. Zoet