

Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente

Zondag 13 september

09.30 uur: ds. D. Zoet

Groep C, achternamen van N t/m Z

19.00 uur: ds. D. Zoet, H.C. zondag 13

Groep A, achternamen A t/m D

Wij vragen u vriendelijk, om wanneer u onverhoopt niet kunt komen, dit uiterlijk vóór zaterdag 12.00 uur te laten weten aan de scriba van de kerkenraad. Tel. 0342-472512, e-mail: scriba@hhggarderen.nl. Mochten er plaatsen over zijn, dan worden die aangevuld vanuit de groep die niet is uitgenodigd.

Donderdag 17 september Bijbellezing

19.30 uur: ds. D. Zoet, *bediening Heilige Doop*

U dient zich voor de Bijbellezing(en) aan te melden via de website www.hhggarderen.nl. Aanmelden kan vanaf zaterdag 12 september tot uiterlijk woensdag 16 september 17.00 uur. Mocht u zich niet op deze wijze kunnen opgeven, dan kunt u dit telefonisch doen bij diaken M. Breen (0577-405200).

Collecten zondag 13 september

1. Stichting Woord en Daad
2. Kerkvoogdij
3. Onderhoud pastorie

Collecten Bijbellezing 17 september

1. Diaconie
2. Kerkvoogdij

De collecten worden gehouden bij de uitgang van de kerk. Tevens kunt u gebruikmaken van de Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken.

Bovenaan de berichten van HHG Garderen, in het grijze gedeelte, vindt u hiervoor de bankgegevens. De collecten worden hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De beide diensten op zondag en de Bijbellezing zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. Dit laatste kan ook met beeld.

Voor u gelezen

Het verhaal van de zendeling: “..den beelde Zijn Zoons gelijkvormig te zijn..” (Rom. 8 vers 29; naar aanleiding van de preek uit Zondag 12 over waarom wordt gij een christen genaamd).

Een zendeling die bewogen was met het heil van zijn naaste en die zich gedrongen voelde om naar de binnenlanden van Afrika te gaan, ging naar Afrika en kwam bij een dorp. Helaas beheerste hij de taal niet van die dorpsbewoners. Hij bezocht in dat dorp de zieken en bad met hen. Hij bad voor de dorpsbewoners en de Heere gaf Zijn zegen: vele zieken werden gezond. Toch kon hij in dat dorp zijn woord niet kwijt, omdat hij de taal van die dorpsbewoners niet sprak. Vanuit een hartelijke bewogenheid deed hij met zijn handel en wandel metterdaad wat hij moest doen. Enkele jaren daarna werd die zendeling ernstig ziek en overleed aan die

ziekte. Hij werd buiten het dorp begraven. Jaren daarna kwam er een andere zendeling bij dat dorp. Die had echter wel de taal van de dorpsbewoners geleerd. Voor het eerst hoorden de dorpsbewoners in hun eigen taal over wet en evangelie, dood en leven, Adam en Christus. Hij vertelde hen over de schepping, Adam en Eva en over de zondeval. Ook vertelde hij over de Heere Jezus Die gekomen was om het verlorene te zoeken en Die goed deed bij de mensen: Hij genas de zieken, Hij bad voor Zijn vijanden enz. Toen de dorpsbewoners dat voor het eerst in hun eigen taal hoorden, zeiden zij: “Die Heere Jezus, waar u het over heeft, Die kennen wij, want Die ligt hier begraven!” Toen brachten zij de zendeling naar het graf van de eerste zendeling die in zijn handel en wandel van Zijn Koning getuigd had, zonder ooit het evangelie gepredikt te hebben in dat dorp, aangezien hij die taal niet sprak... Dit verhaal vertelde een evangelische voorganger tijdens een dienst. Hij zei dat hij dit verhaal had gelezen in een Amerikaans zendingsblad.

UIT DE KERKENRAAD

Nieuwe wijkindeling

In de kerkbode van vorige week was de vermelding bij wijk 1 van ouderling E.J. Jansen niet volledig weergegeven. Onderstaand de juiste vermelding:

Wijk 1: Ouderling E.J. Jansen (tel. 0577-462043; e-mail: ej.jansen@hhggarderen.nl):

Speuld, Houtdorp, Leuvenum, De Beek, Uddel, Elspeet, Meerveld, Nieuw Milligen, Vossen en in Garderen de Paleisweg en de Speulderweg.

UIT DE DIACONIE

Verantwoording diaconie, augustus 2020

Collecten via Scipio:

€ 421,70 gewone collecten

€ 37,60 speciaal onderwijs te Barneveld

€ 77 plaatselijk gemeenteleven

€ 40,60 plaatselijk jeugdwerk

€ 45,20 HHK noodlijdende gemeenten en personen

€ 38,60 zondagsschool

€ 4 zendingsbus

Giften via oud. Jansen

€ 20 en € 50

Namens de diaconie hartelijk dank!

UIT DE KERKVOOGDIJ

Bedankt

We willen de vele vrijwilligers bedanken die de afgelopen week geholpen hebben met het schoonmaken van het kerkelijk centrum De Rank en het snoeien van de heggen op de begraafplaats. Het was fijn dat er zo veel vrijwilligers waren, want vele handen maken licht werk. Er werd gewerkt en er was ook tijd voor onderling contact. Mede namens mevr. G.A. Reijnders-Veldhuizen en dhr. C. Floor zeggen wij u allen hartelijk dank voor de hulp die we mochten krijgen!

Uw kerkvoogdij

Verantwoording kerkvoogdij, augustus 2020.

Collecten:

€ 1.476,75 gewone collecten
€ 320,40 collecte onderhoud begraafplaats
€ 325,60 collecte onderhoud kerk
€ 217,00 huwelijksdienst Van der Wekken - Bloed

Via Scipio:

€ 438,80 gewone collecten
€ 3,00 vrije zitplaatsen
€ 74,40 onderhoud begraafplaats
€ 122,40 onderhoud kerk
€ 4,00 onderhoud De Rank
€ 35,00 verjaardagsfonds

Giften/collecten via de bank:

€ 1.505,00 kerkvoogdij 1 x € 290, 2 x € 150, 4 x € 100, 1 x € 75, 1 x € 65, 4 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 30, 3 x € 25 en 2 x € 15
€ 50,00 onderhoud De Rank
€ 50,00 onderhoud pastorie
€ 50,00 onderhoud begraafplaats
€ 265,00 Vrijwillige bijdrage waarvan geen toezegging 1 x € 200, 1 x € 50, 1 x € 15.

Giften via ds. Zoet

€ 20,00 kerkvoogdij
€ 145,00 kerkvoogdij 1 x € 100, 1 x € 25, 1 x € 20
€ 20,00 onderhoud kerk
€ 40,00 onderhoud begraafplaats
€ 20,00 verjaardagsfonds

Namens de kerkvoogdij heel hartelijk dank

AGENDA

12 september: Kerk open i.v.m. Open Monumentendag
16 september: Moedermorgen
17 september: Bijbellezing
18 september: Ontmoetingsavond gemeente
28 september: Openingsavond catechisaties
29 september: Contactmiddag
02 oktober: Belijdeniscatechisatie

Kerk open

Op zaterdag 12 september a.s. is onze mooie eeuwenoude dorpskerk open van 10.00 uur tot 16.00 uur in verband met de Open Monumentendag. Op zo'n dag gaan mensen uit het hele land op pad om monumenten te bezichtigen. Onze kerk is ook dit jaar weer geopend voor iedereen die onze kerk wil bekijken. Bijbels, informatie en lectuur zijn beschikbaar voor iedereen (jong en oud) die niet bekend is met de Bijbel. Ook ligt er een folder die informatie biedt over historische feiten van o.a. het kerkgebouw en het orgel. Net zoals op de vorige Open Monumentendagen, mag iedereen een gedeelte van de dag bij het orgel komen kijken en het ook bespelen. Van 10.45 uur tot 11.15 uur is er een orgelpresentatie door één van onze organisten. U en jij bent van harte welkom bij de speeltafel. Het is een mooie gelegenheid om het orgel ook van een andere kant te zien en te beluisteren. Iedereen is van harte welkom

Moedermorgen

Woensdagmorgen 16 september is er weer moedermorgen in De Rank. Van 9.30 uur tot 11.00 uur. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. We zijn dankbaar dat we weer kunnen beginnen met onze samenkomsten. Natuurlijk houden we ons aan de coronamaatregelen. Zijn er twijfels of vragen hierover, bel dan met Willy van de Munt, 0342-478415.

We behandelen het boekje 'De allerbeste wensen' van Marianne Golombek-Jansen, Annemarie Veenstra- van Pruisen en Elsbeth-Vogel. Deze keer vanuit hoofdstuk 4.

Alle moeders zijn van harte welkom. Breng gerust je kleine kinderen mee. In verband met de coronaregels is het fijn om te weten hoeveel moeders er ongeveer hopen te komen. Dus: wil je komen, dan graag even een mailtje naar: moedermorgen@hhggardenen.nl.

Ben je nog nooit geweest? Kom dan vrijblijvend eens een keer kijken. Voor meer informatie: zie de website van onze gemeente onder gemeenteleven.

Bijbellezing

Zo de Heere geeft, zal donderdag 17 september de eerste Bijbellezing van het nieuwe seizoen worden gehouden. De aanvang is om 19.30 uur. Aanmelden hiervoor is verplicht. U kunt dit doen, bij voorkeur via www.hhggardenen.nl of eventueel via 0577-405200. We vervolgen de stof uit het profetenboek Jona in het vierde hoofdstuk. In deze doordeweekse dienst zal tevens het sacrament van de Heilige Doop bediend worden.

Graag wekken we jong en oud op de weekdiensten te bezoeken. Nadat in maart alles plotseling werd afgebroken, geeft de Heere in Zijn genadige goedheid ons nog weer de genademiddelen. Laten we daar in biddend opzien gebruik van maken.

Ontmoetingsavond 18 september

Door alle coronamaatregelen konden veel activiteiten het afgelopen seizoen niet doorgaan. Daaronder vielen ook de gemeentebarcue en de vrijwilligersavond.

Het is goed om elkaar te ontmoeten. Daarom is er besloten vrijdag 18 september een informele avond te houden voor alle gemeenteleden.

We hopen met elkaar een goede avond te hebben voor de onderlinge contacten. Uiteraard houden we ons die avond aan de RIVM-maatregelen.

U/jij bent allemaal van harte welkom vanaf 19.00 uur. We hopen rond 22.00 uur de avond af te sluiten. Voor de kinderen zal er een springkussen zijn. Er zijn deze avond kaarten te koop ten bate van Woord en Daad. Reserveren is verplicht. U kunt zich tot en met dinsdag 15 september opgeven! Dit kan per mail gemeentedaggardenen@hotmail.com, of telefonisch bij Dikky van de Brink (0577-463168) of Evelien van Lagen (0341-230530).

Openingsavond catechisaties

Maandagavond 28 september is er voor alle catechisanten een gezamenlijke openingsavond. De week daarna zullen de catechisaties weer beginnen. Verdere gegevens over de openingsavond worden nog gedeeld en jullie krijgen allemaal (weer) een persoonlijke uitnodiging voor de catechisaties.

Contactmiddag

Graag heten we u alvast welkom voor de komende contactmiddag van dinsdag 29 september a.s. Er wordt nog bekeken waar we de middag het beste kunnen houden. Daar wordt u nog over geïnformeerd.

Voor een goede voorbereiding van de middag is **aanmelding vooraf noodzakelijk**. U kunt dat doen bij J. de Koning, telefoon 0577 46 18 62 of via de mail j.de.koning@kliksafe.nl

Op die middag staat de deur na lange tijd weer vanaf 14.00 uur voor u open.

Het thema van de middag is "Gaaf u mee veilig op reis?"

Voorlichter D.C. de Korte van de Spaanse Evangelische Zending (SEZ) neemt ons na de pauze mee naar het zendingswerk in Spanje en Cuba, een land met een prachtige natuur en een heel andere cultuur.

Te koop ten bate van de SEZ:

Boeken, kinderboeken, cd's, textiel, wenskaarten en andere verkoopmaterialen.

U kunt veilig contant betalen via een schaalpje of door het met uw eigen pen invullen van een machtigingskaart ("papierpen").

Gevraagd:

Heeft u thuis nog (oude) ansichtkaarten, cd's of munten?

Deze kunt u inleveren op die middag voor de SEZ.

Er wordt bij de uitgang een collecte voor de SEZ gehouden.

Voor de pauze zal onze predikant, ds. Zoet, verder gaan met de behandeling van het Bijbelboek Zacharia.

Voor de volledigheid nog even de indeling van de middag:

14.00 uur: Inloop met koffie/thee

14.30 uur: Opening en meditatie

15.15 uur: Pauze met koffie/thee

15.30 uur: Presentatie over het werk van de SEZ

16.30 uur: Sluiting

We zien uit naar uw aller komst. Iedereen, van welke leeftijd ook, is welkom. Breng maar zoveel mogelijk anderen mee. Graag tot ziens. En vergeet niet u even aan te melden!

De data voor de twee volgende contactmiddagen zijn: 27 oktober en 17 november 2020.

Houdt u deze data alvast vrij?

27 oktober a.s. – Presentatie van jachtopzichter Jan Huttinga.

Voor vragen of suggesties, of als u vervoer wenst, kunt u terecht bij J. de Koning, tel. 0577-461862.

Belijdeniscatechisatie

We kregen al verschillende aanmeldingen voor de belijdeniscatechisatie. Daar ben ik verheugd over! De Heere is het immers zo waard om beleden te worden.

Geen belijdenis doen, is ook een belijdenis! Daarmee te kunnen leven, zou onmogelijk voor u en jou moeten zijn. De Heere is het zo eeuwig waard om Zijn Naam te belijden, in woord, daad, gelaat, gepraat en gewaad. Om zowel 's zondags als doordeweeks gediend te worden.

Vraag u/jou eens af ten aanzien van het al of niet doen van belijdenis, wat de Heere wil dat u/jij doen zult. Ik denk daarbij aan die bekende Psalmwoorden: *Heere, ai maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend. Leer mij, hoe die Zijn gelegen.* De Heere geve een hartelijk verlangen om Zijn Naam te mogen belijden en Zijn Woord en de leer van vrije genade te onderzoeken.

Wellicht zijn er die eerst een gesprek willen over de belijdeniscatechisatie. Schroom dan niet om contact met mij te nemen. Tevens wijs ik er voor de goede orde op, dat het volgen van de belijdeniscatechisatie niet automatisch verplicht tot het doen van belijdenis. Het kan in de loop van het seizoen duidelijker worden.

Vrijdagavond 2 oktober is de eerste avond. Dit zal vooral een kennismakingsavond zijn. We beginnen dan om 20.00 uur in De Rank. Wanneer u/jij overweegt om de belijdeniscatechisatie te volgen, geef dat dan graag uiterlijk de voorafgaande zaterdag (26 september) aan mij door.

U kunt zich aanmelden of een gesprek aanvragen

telefonisch (0577-461268) of via de mail dsdzoet@kliksafe.nl.

OVERIGE BERICHTEN

Zondagsschool

Verblijvend was het om afgelopen zondag weer zo veel 'oude' gezichten te mogen zien. En verblijvend dat we ook zoveel nieuwe gezichten mochten verwelkomen. En er is reden tot blijdschap omdat zo veel ouders hun kinderen na de dienst kwamen brengen. Dit getuigt van een sterke betrokkenheid.

We hopen op de zondagsschool de kinderen van de gemeente, op hun niveau, zondag aan zondag uit de Bijbel te vertellen over het rijke Evangelie van zonde en genade. Die genade die voor ons als ouderen niet gemist kan worden, maar ook voor onze kinderen onmisbaar is. We weten immers de dag en het uur van ons sterven niet. Dat God Zijn zegen rijkelijk wil verlenen aan de kinderen, alsook aan de jufs en de meesters. Wilt u hen in uw gebeden gedenken?

Omdat we zo veel nieuwe gezinnen erbij hebben gekregen, is het goed om even de basisregels door te geven. De kinderen hebben allemaal een lesrooster ontvangen. Het is de bedoeling dat de Psalm die daarin staat, geleerd wordt. U kunt in het lesrooster ook zien waar over verteld is. Dit kan u helpen bij het terugvragen thuis.

Bij het brengen van de kinderen van de jongste groep mag één van de ouders naar binnen om zoon of dochter weg te brengen. De overige ouders vragen we om buiten afscheid te nemen. Wel is het voor ouders mogelijk om tijdens het zondagsschooluur in De Rank te verblijven en een kopje koffie/thee te drinken.

De zondagsschool is van 11.15 uur tot 12.00 uur. Op de zondagen dat er dopen is, zal dit tien minuten later zijn. Op de zondagen dat er avondmaal is, is er geen zondagsschool. Heeft u na deze informatie nog vragen? Schroom dan niet om te bellen met Elly: 0577-462668.

Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Annulering 'zangmiddag'

In 2019 hebben wij als HdS zorg voor het eerst in de 'week van de eenzaamheid' en op de 'dag voor de ouderen' een zangmiddag georganiseerd door een samengesteld projectkoor van onze 'zusters'. We hebben u beloofd ook dit jaar weer een zangmiddag voor u te organiseren op D.V. vrijdag 2 oktober. Helaas kunnen wij door de maatregelen rondom 'Covid-19' deze middag niet door laten gaan. Gezien de grote opkomst en positieve reacties van vorig jaar, beseffen wij goed dat dit een groot gemis is voor velen onder u. Wij hopen dat we volgend jaar deze middag wel weer door kunnen laten gaan.

Hartelijke groet namens alle medewerkers van HdS zorg.

Postzegels sparen

In De Rank staat een emmer waarin u postzegels kunt doen ten bate van de zending (stichting Timotheos). Spaart u ook mee?

Winkeltje 't Hofje

In verband met het coronavirus zijn op Kroonheim de winkeltjes 't Hofje en 't Kroontje, 't Hof 12, 3888 MH Uddel nog altijd gesloten. Wens- en condoleancekaarten zijn eventueel verkrijgbaar op Paleisweg 2B, 0577-407338.

UIT DE PASTORIE

Voor u gelezen (1)

En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere; kom mijn ongelovigheid te hulp! (Markus 9:24)

Het is van belang onszelf te onderzoeken of we een waar zaligmakend geloof bezitten, hetzij meer of minder, sterker of zwakker. Zolang we de waarheid van ons geloof niet onderscheiden, zal het maar weinig troost geven. Ik beken dat zwakgelovigen in het nadeel verkeren wat hun troost betreft. Kleine en zwakke dingen zijn gewoonlijk onduidelijk en moeilijk te onderscheiden.

Nochtans zien we aan het voorbeeld van de bovengenoemde vader dat zijn zwakke geloof, hoewel met veel ongeloof gemengd, kenbaar gemaakt werd: *Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp!* Uit deze woorden openbaren zich veel kentekenen van een waar, hoewel zwak geloof. Die tekenen op te merken, zou zwakgelovigen zeer kunnen bemoedigen.

(1) Zijn geloof werkte een teer en verbroken hart in hem. Hij riep met tranen uit. Uw geloof verbreekt ook uw hart, hetzij omdat u daardoor uw eigen onreinheid ziet en gevoelt, hetzij omdat u de rijkdom van vrije genade jegens u, dat vuile schepsel, ontdekt.

(2) Zijn geloof werkte een diep gevoel van zijn overblijvend ongeloof in hem en dit belastte zijn hart zeer: *Kom mijn ongelovigheid te hulp!* Gewis zal ook uw hart daarover bezwaard zijn, als er in u een geloof als een mosterdzaad woont.

(3) Zijn zwakke geloof dreef hem in vurig gebed en sterke roepingen tot Christus, opdat deze zijn ongeloof zou onderdrukken. Dit zal ook uw geloof doen, als het van de rechte stempel is. O, hoe vaak gaat het volk van God met deze kwaal niet tot de troon der genade! Kom mij te hulp, Heere! mijn hart is dood, ijdel en zeer ongelovig. Ik kan in mijn eigen kracht niets doen. Vader, help mij!

(4) Zijn zwakke geloof deed hem naar een sterker geloof hongeren en dorsten. Kom tegen mijn ongelovigheid te hulp! Heere, genees het, opdat ik met meer vertrouwen en standvastiger mag geloven en opdat ik Uw macht niet meer mag betwijfelen door te zeggen: *Zo Gij iets kunt*. Nu, zo zal het ook bij u zijn, als u ware gelovigen bent. Heere, zeiden de discipelen, vermeerder ons geloof.

(5) Er was een strijd in zijn ziel tussen geloof en ongeloof, tussen genade en verdorvenheid en dat trof hem gevoelig. Het geloof dreef hem de goede kant uit en zijn ongeloof trok hem naar de verkeerde kant. Vandaar spreekt hij als een mens in nood en engte, die in zijn ziel twee tegen elkaar ingaande beginselen voelde werken. *Zo zult u dat in uzelf ook bevinden. Het vlees begeert tegen de Geest en de Geest tegen het vlees en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet.*

(John Flavel)

Voor u gelezen (2)

“Wat kwaad is er dat ik niet gedaan heb, en zo ik het niet gedaan heb, dan toch heb gezegd, of zo ik het niet heb gezegd, dan toch heb gewild?”

(Augustinus, Belijdenissen, IX,1)

Ten slotte

Geliefde gemeente, woensdag 9 september hopen we kand. A.J. Speksnijder als dienaar van het goddelijke Woord te mogen bevestigen in de gemeente van Maartensdijk. Het is een heugelijke dag, waarnaar wordt uitgezien. Vele jaren mogen we kand. A.J. Speksnijder en zijn vrouw en kinderen al kennen. Allereerst vanuit Ouderkerk, waar hij jaren in het ambt heeft gediend als diaken en ouderling. Later als pastoraal medewerker en catecheet in de gemeente van Ouddorp. Daar heeft hij ook zijn vicariaat gedaan. Wat bijzonder om hem nu in zijn eerste gemeente in

het dienstwerk te mogen inleiden. Temeer omdat we ook zelf een aantal jaren in het begin van ons huwelijk in Maartensdijk hebben gewoond. De oudste twee kinderen zijn daar gedoopt. De Heere gaat door om mannen te roepen in Zijn dienst. Zijn huis moet én zal vol worden. Nog steeds is de laatste niet toegebracht.

We hopen u en jou komende zondag weer te mogen ontmoeten rondom de bediening van het Evangelie van Gods recht en genade in Christus Jezus. En dat met de bede dat de Heere met Zijn Geest Zelf in ons midden zijn zal. Opdat Zijn Koninkrijk in zondaarsharten gebouwd zal worden. Hij heeft beloofd: *En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.* We willen de stof uit Nehemia vervolgen.

Ontvang, mede namens mijn vrouw en de kinderen, allen een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Dorpsstraat. In het bijzonder eenzamen en bedroefden wensen we Gods onmisbare zegen toe,

uw ds. D. Zoet