

Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente

Zondag 17 maart

09.30 uur: ds. D. Heemskerk (Bediening Heilig Avondmaal)

19.00 uur: ds. D. Heemskerk (Nabetrachting Heilig Avondmaal)

Voorzang

Ochtenddienst: Psalm 106 vers 3

Avonddienst: Psalm 118 vers 13

Collecten

1 GDC noodhulp en rampenfonds

2 Kerkvoogdij

3 Kerkenraadsfonds

Avondmaalstafel: GDC noodhulp en rampenfonds

Uitzending kerkdienst

Op donderdagavond 21 maart wordt er om 19.30 uur een dienst uitgezonden.

Met het oog op de bediening van het Heilig Avondmaal

In de voorbereidingspreek merkte dominee Heemskerk over het met eerbied deelnemen aan het Heilig Avondmaal het volgende op:

“’t Is, gemeente, een bruiloftsmaaltijd enerzijds. ’t Is ook een rouwmaaltijd. En dat drukt u natuurlijk ook uit in uw kleding, zoals u aankomt aan het sacrament van het Heilig Avondmaal: gepaste kledij. ’t Is immers de maaltijd van de Koning der Kerk. En soms zeggen mensen: “Ja maar, daar zit het niet in: in die kleren.” Natuurlijk zit het daar niet in. Als het zo makkelijk was, dat u de godsvreze met een jas kon aandoen en weer kon uitdoen. Als het zo makkelijk was.... Maar u drukt wel iets uit in uw kleding waar of u mee bezig bent. Waar of u naartoe gaat. Als u verwacht wordt bij een bijzondere maaltijd, als u verwacht wordt in een bijzonder gezelschap, als u moet komen bij de koning van het land, dan toont u in uw kleding dat u ontzag hebt voor diegene bij wie u op bezoek gaat. Kijk, zo is het ook met het sacrament van het Heilig Avondmaal. Dan toont u in uw kleding dat u ontzag hebt voor de zaak die u belijdt en waar u mee bezig bent. En daarom: het zit ‘m niet in de kleren, het zit ‘m in het hart. Maar juist als het in ons hart zit, openbaart zich dat ook in ons gedrag, in onze gewoonte, in onze kleding.” (einde citaat dominee Heemskerk)

Voor wat betreft de eerbied bij het aangaan aan het Heilig Avondmaal des Heeren willen we u als kerkenraad vragen stemmig gekleed aan te gaan. We willen u van harte oproepen rekening te houden met hetgeen uw broeder of zuster ervaart. In Romeinen 14 vers 21 staat: “Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is.”

Uit de kerkenraad

In de afgelopen week heeft de kerkenraad vergaderd. Er is onder andere gesproken over voorbede en dankzegging in de zondagse eredienst. Dit behoort immers bij het gemeente zijn. We willen als kerkenraad integer omgaan met de wet Algemene verordening gegevensbescherming. Daarom roepen wij u op om, indien er zaken bij u leven die om voorbede of dankzegging vragen, dit bekend te maken aan uw wijkouderling of aan de scriba. Dan zal er een bericht in de kerkbode worden opgenomen. Als u pastoraal bezoek of bijstand wenst zonder dit in de kerkbode vermeld te willen hebben, dan is dit zeker ook mogelijk.

Overkomst dominee Zoet

Dominee Zoet hoopt zondag 7 juli afscheid te nemen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp en op zaterdag 13 juli bevestigd worden en intrede doen in onze gemeente. Dit geldt onder één enkel voorbehoud, namelijk betreffende een goedkeuring door het moderamen van de Classis Noord-Veluwe. Nadere informatie hopen we met u te delen zodra die bekend is.

Catechisatie

Leren:

Groepen: 12-14 jaar: bladz. 69; de leeropdracht of vraag en antw. 49

Groepen: 15-17 jaar: bladz. 93; de leeropdracht of vraag en antw. 49

Moedermorgen

Woensdagmorgen 20 maart is er weer moedermorgen in De Rank van 9.30 uur tot 11.00 uur. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. We bespreken met elkaar Spreuken 31 vanaf vers 10, over de lof op de deugdelijke huisvrouw. Alle moeders van harte welkom. Breng gerust je kleine kinderen mee.

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Woensdagavond 20 maart is er mannenvereniging. Deze avond begint om 19.45 uur en wordt gehouden in De Rank. Het te behandelen Schriftgedeelte is Markus 15 : 22-47. Alle leden en belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd. We hopen op een goede en een gezegende avond met elkaar.

Het bestuur

JV 15- en JV 15+

D.V. vrijdag 22 maart hebben we een gezamenlijke JV-avond. Marius hoopt ons deze avond van alles te laten zien en te vertellen over zijn werk bij de politie. Om 19:15 uur is de inloop en om 19:30 uur openen we de avond. Rond 21:30 uur is de avond afgelopen. We hopen jullie allemaal te zien! Hartelijke groet,

Marcel, Arjan, Marco, Geurt, Janneke, Rende en Bart

Algemene catechisatie

Zaterdagavond 23 maart is er om 19.00 uur in De Rank algemene catechisatie. Iedereen is hartelijk welkom. Dominee D. Heemskerk gaat dan verder met de behandeling van de Dordtse Leerregels.

Bloemschikken voor Anneke

Op woensdag 10 april hopen wij weer een workshop bloemschikken te houden.

We gaan dan aan de slag met het maken van een bloementaart, die in het teken zal staan van het voorjaar en Pasen.

De avond begint om 19.30 uur in De Rank. Voor koffie met iets lekkers wordt gezorgd.

Kosten voor deze avond zijn 25 euro. De opbrengst is bestemd voor de uitzending van Anneke naar Suriname.

Doet u mee? Geef u dan op bij Vivia Verloop: viviaverloop@outlook.com of bij Marianne

Bout: marianne@presswork.nl of tel. 0341-361128. Opgeven kan tot maandag 8 april.

Van uw oud-predikant dominee W. Pieters

Eerlijk antwoord!

In de laatste maanden van mijn predikantschap in Garderen schreef ik op verzoek van de HHJO een boekje over belijdenis doen, getiteld Eerlijk antwoord!. Het is uitgegeven door De Banier.

Misschien vraag je je af waar het belijdenis doen, zoals wij dit in onze kerk kennen, vandaan komt. En vooral wil je weten wat het inhoudt om belijdenis af te leggen: wat geloof je dan en wat belooft je dan? In dit boekje geef ik op deze en nog een paar vragen antwoord.

In hoofdstuk 1 luister je naar wat de Bijbel over 'belijden' zegt.

In hoofdstuk 2 zie je hoe belijdenis doen in de loop van de eeuwen plaatsvond.

Hoofdstuk 3 legt uit op welke manier het doen van belijdenis verbonden is aan je doop.

Hoofdstuk 4 gaat over 'de waarheid' die je belijdt.

Hoofdstuk 5 zoomt in op de praktijk van je leven.

Hoofdstuk 6 gaat erover hoe je bij een gemeente hoort – een niet minder interessante kant van het belijdenis doen.

Hoofdstuk 7 kijkt vooruit naar het avondmaal.

In hoofdstuk 8 krijg je wat informatie over de verschillende belijdenisvragen en schrijf ik iets over de eventuele liturgie bij een belijdenisdienst.

In de laatste les van het catechisatie seizoen, maandag 15 en dinsdag 16 april wil ik aan alle catechisanten in Garderen een boekje als afscheidscadeau overhandigen.

Vrijwilligershulp

Voor vrijwilligershulp (ook voor vervoer naar de kerk) kunt u contact opnemen met onze coördinator, mevr. E. (Elisabeth) Bouwers via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com en via 06-53972114.

Lezenswaardig

“De mensen zijn zeer ijverig bezig, zelfs ook wel 's nachts, in hun beroep. Zij werken echter weinig voor hun zielen. Dat is een beklagenswaardige en algemene dwaling en een erbarmelijke verdorvenheid, die ontstaat doordat de mens gevoeliger is voor zijn lichamelijke dan zijn geestelijke gebreken. Hij zal 's nachts zijn kudde bewaren, maar dat zijn eigen ziel door de helse wolf wordt aangegrepen, gaat hem niet ter harte. Ook mist hij het geestelijk onderscheid (1 Korinthe 2 vers 14). Dat komt ook met zijn natuur overeen, die aards en verdorven is. Die kennis van en zorg voor het aardse heeft hij van nature, de andere moet hem van boven geleerd worden. Maar de satan heeft hem verblind en zijn rechteroog uitgestoken. O, dat wij, die kinderen van het licht zijn, zorg dragen, ziende hoe kostbaar onze ziel is en hoe alles buiten Jezus vergankelijk is. Wij moeten bovenal werken en ons bekommeren om de zaligheid van onze zielen. Hoe veel mensen zijn er niet die dag en nacht werken, maar waar is Christus? Is uw zorg en werk erop gericht Christus te gewinnen? O, werk om het geestelijk brood des levens, dat uit de hemel is nedergedaald, om zondaren het leven te geven. Tracht Jezus te kennen en ten bezitten. Hij is die kostelijke Parel van grote waarde. Wees boven alles bekommerd om Christus, streef ernaar in Hem gevonden te worden, door Zijn gerechtigheid die uit het geloof is.” (J. van Lodenstein (1620-1677). ‘Zelfbeproeving en schuldbelijdenis’. In N.C. van Velzen. Avondmaal vieren met de kerk der eeuwen, bladzijde 18.)

Biddag voor gewas en arbeid

Heere, wij bidden U voor gewas en arbeid
Dat er ook dit jaar genoeg eten mag zijn
Geef op Uw tijd regen en zonneschijn
Zodat er sprake is van vruchtbaarheid.
Mensen kunnen wel de zaden strooien
Toch kunnen ze geen wasdom geven
Ook al is dit wel hun doel en streven
Maar alleen U kunt de groei voltooien.
Wij willen U ook bidden voor de arbeid
En onze werkzaamheden van elke dag
Waarbij angst is voor dreigend ontslag
Want het is zo onzeker in deze crisistijd.
Heere, zo zijn er veel zorgen in ons leven
U kent ons, voor U is niets verborgen
Wees ons nabij iedere nieuwe morgen
En leer ons om alles aan U over te geven.
Amen.

Fedde Nicolai (1937-2018)

De moordenaar aan het kruis

In deze lijdensweken hebben we voor u zes dagen uit het dagboek van John Charles Ryle, 'Een schuilplaats voor het hart', over de moordenaar aan het kruis. Deze keer de tweede dag. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. Lukas 23:42.

De Heere Jezus heeft, denk ik, nooit zo'n volkomen bewijs geleverd van Zijn macht en wil om te behouden als bij deze gelegenheid. Op de dag dat Hij het allerzwakst scheen, betoonde Hij Zich een krachtige Verlosser. Op de tijd toen Hijzelf stervende was, schonk Hij een zondaar eeuwig leven. Heb ik dan geen recht om te zeggen : Christus kan degenen die door Hem tot God gaan, volkomen zalig maken? Als er ooit een zondaar zo ver was gegaan, dat hij niet meer gezaligd kon worden, dan was het deze moordenaar wel. Toch werd hij als een vuurbrand uit het vuur gerukt.

Heb ik geen recht om te zeggen: Christus zal elke arme zondaar aannemen die met het gebed des geloofs tot Hem gaat, en dat Hij niemand zal uitwerpen? Als er ooit iemand was geweest die schijnbaar te slecht was om aangenomen te worden, dan was het deze man wel. Toch stond de deur der barmhartigheid juist voor hem wijd open. Heb ik geen recht om te zeggen: Door de genade kunt u behouden worden, door het geloof, niet door de werken: vrees niet, geloof alleen? Deze moordenaar is nooit gedoopt, hij heeft niet bij een zichtbare kerk gehoord, is nooit aan het Avondmaal geweest, heeft nooit iets voor Christus gedaan en nooit geld gegeven voor de zaak van Christus. Maar hij had geloof, en daarom werd hij behouden. Heb ik geen recht om te zeggen: Het net begonnen geloof zal de ziel van een mens zaligen, als het maar echt is? Het geloof van deze man was maar één dag oud, maar het leidde hem tot Christus en redde hem van de hel.

Ten slotte

Tot Zijn gedachtenis

Waarom werd Jezus gebonden?

Opdat Hij ons zou ontbinden.

Waarom heeft Hij daarna ontelbare smaadheden geleden?

Opdat wij nimmermeer te schande zouden worden.

Waarom is Hij onschuldig ter dood veroordeeld?

Opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden.

Waarom heeft Hij Zijn gezegend lichaam aan het kruis laten nagelen?

Opdat Hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten.

Waarom heeft Hij also onze vervloeking op Zich geladen?

Opdat Hij ons met Zijn zegeningen vervullen zou.

Waarom heeft Hij Zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel?

Opdat wij tot God zouden genomen, en nimmermeer verlaten worden.

Waarom heeft Hij dit met Zijn dood en bloedstorting besloten?

Opdat Hij met ons een eeuwig verbond der genade en der verzoening zou maken.

Waarom heeft de Heere Jezus tenslotte het Avondmaal ingesteld?

Opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren.

Bron: Formulier om het Heilig Avondmaal te houden.

Uw kerkenraad